

## Devredilebilir Kavram 7

### YÜCE GÖREVİ YERİNE GETİRMEYE NASIL YARDIMCI OLUNUR?

Yaşadığımız dünya hemen her gün, hızlı ve köklü değişikliklere sahne olmakta; insanların iç dünyaları korku, dehşet, çaresizlik ve ümitsizlik içinde çırpınmaktadır. Kişiler; nüfus patlaması, çevre kirliliği, suç ve vahşetin giderek artması, şehirleşmenin akıl almayacak derecede büyümesi, ırk gerilimi, yaygın şekilde kendini gösteren siyasal, toplumsal ve ahlaksal kokuşmalar olmak üzere, başlarına musallat olan sorunlarla başa çıkamaz bir hale gelmişlerdir.

Dünyanın kaderini ellerinde tutan liderlerin kendileri bile; günün birinde aklını kaçırmış birinin bir düğmeye basması ve insan türünü yok etmesi korkusuyla, karamsarlık içersindedirler. Bu konuda geçtiğimiz yıllarda hayata veda eden, ünlü İngiliz başbakanlarından Çörçil; şöyle bir demeçte bulunmuştu: “İçinde bulunduğumuz bu kuşak; pekala, şu uygarlık dediğimiz şeyin sonunun nereye varacağını görmeye yetecek kadar yaşayabilir.”

### MESİH’İN DENETLEDİĞİ YAŞAM:



- \_Yaşam tahtında bulunan Mesih
- \_Tahtından indirilmiş, insanın kendi egosu
- \_Sonuçta, Tanrı’nın düşündükleriyle bir uyum içersinde ortaya çıkan, ölümsüz Tanrı’nın denetimindeki insan çıkarları

İnsanlar karanlık ve ümitsizlik içinde çırpınıp dururken; onlara, biz Mesih inanlılarının getireceği aydınlık ve çareler, kişilerin kaderini bir anda değiştirecektir. İşte; Mesih inanlılarının bu dünyada bulunmalarındaki amaç, budur. Bu saat gelip çattığında; gemilere yol gösteren işaret fenerleri gibi parlayarak, karanlıktaki ümitsizliği aydınlatacak, dalgaların akışını gerisin geriye çevirecek ve Mesih’in açıklamalarını, insanların akıllarını kurcalayan tüm dünya sorunlarına çözüm getirebilecek şekilde açıklayabileceğiz. Böyle bir zamana ulaşıldığında; bu, Mesih inanlılarının Pentikost Günü ya da Hasat Bayramından bu yana topladıkları en büyük ve erişilmez bir ruhsal hasat mevsimi olacaktır.

Eğer yüzyılları kapsayan büyük olayların öykülerini yazma önceliğine sahip olsaydık; bunlardan en önemlisi, ölümden dirilmiş Rabbimizin öğrencilerine Galile tepesinde verdiği “Yüce Görev” olarak bilinen işin, dünya çapındaki stratejisine ilişkin olurdu. Şayet böyle bir toplantı yapılmış olsaydı; şu anda hiç kimse Mesih’e inananların sahip olduğu Tanrı’nın eşsiz lütfunun eserleri olan Sevgiyi, Bağışlamayı, Sevinci ve amacı, yaşamlarında hissetmemiş ve uygulamamış olacaktı.

## YÜCE GÖREV:

Gazetecilik derslerine ilk başladığımda; esaslı bir haberin, şu altı ana soruna yanıt getirdiğini öğrenmiştim:

- 1.Kim?
- 2.Ne?
- 3.Niçin?
- 4.Ne zaman?
- 5.Nerede?
- 6.Nasıl?

“Yüce Görevi Yerine Getirmeye Nasıl Yardımcı Olunur?” kitapçığı;işte bu altı ana soruna çözüm getiren olumlu ve yararlı bir stratejidir.

İsa şöyle demiştir: **“Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymalarını onlara öğretin. İşte Ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.”** (1)

Mesih’in verdiği bu Yüce Görev, şimdiye kadar sözü edilmiş en büyük GÜÇLE ilgili olarak, hiç duyulmamış bir VAATLE, gelmiş geçmiş kişilerin en BÜYÜĞÜ tarafından insanlara açıklanmış olan PLANLARIN en yücesidir.

### **1. KİM?**

İlk olarak incelemek gereken konu; bu Yüce Görevin kimin tarafından, kimlere verildiğidir. “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi” diyecek kadar ileri giden, İsa Mesih’ten başka kim olabilirdi?

\*\*

O, Tanrı’nın eşsiz ve Tek Oğlu’dur. Akıl almayan doğuşu; insanların yerine Kendisini vererek fedakarca ölüme gidişi, bedende dirilişi, insanlık tarihinin en önemli gerçekleridir. Tanrı, beden alıp; insan haline gelmiştir. İnsanları günah sorunundan kurtarmak ve Kendisini kabul eden herkese sonsuz yaşam verebilmek uğruna O; haç üzerinde ölmüş, üç gün sonra ölümden dirilmiştir. Ortaya çıkan sonuç; O, ilk yüzyılı baştan sona değiştiren ruhsal bir devrimdir. Ve bu, tarihin akışını tersine çevirmiştir.

Yeryüzünde yaşamış, gelmiş geçmiş kişilerin en büyüğü olan Nasıralı İsa; insanların yaşamlarını değiştirmek suretiyle, tüm insanlık tarihinde her zaman için geçerli en büyük değişikliklere neden olmuştur. Tanınmış tarihçilerden biri; O’nun için şunları söylemiştir:

“Nasıralı İsa; paraya, pula ve silahlara ihtiyaç duymaksızın, Büyük İskender, Sezar, Muhammed ve Napolyon’un kendilerine bağladığı insanlardan milyonlarca fazlasını egemenliği altına almış, onların kalplerini fethetmiştir. Hiçbir öğrenim görmemesine ve bir bilim adamı olmamasına rağmen İsa; karanlıkta bekleyen sorunların hepsine bütün büyük düşünür ve bilim adamlarının getirdiğinden, çok daha büyük bir aydınlık getirmiştir. Okullarda öğretilen konuşma sanatından habersiz, yaşama ilişkin öyle sözler etmiştir ki; bu sözler daha önceleri hiç duyulmamış, hiçbir hatip ya da şairin sözleri Kendisinden sonra da insanları bu derece etkisi altına almamıştır. Tek bir satır kaleme almamış olduğu halde; birçok kalemleri harekete geçirmiş, geçmişte ve zamanımızdaki büyük insanların tümünden çok daha fazla ve etkin bir biçimde törenler, yapılan hararetli konuşmalar, tartışmalar, sanat eserleri, zevkle okunup öğrenilen kitaplar ve övgü ezgilerinin tatlı nağmelerine zemin hazırlamıştır. Ahırda doğmuş ve bir suçlu görünümüyle çarمیhta can vermiş biri olarak; günümüz uygar dünyasının kaderini elinde tutmakta ve bütün dünyayı saran ruhsal bir imparatorluğa hükmetmektedir.”

## DEĞİŞMİŞ İNSAN:

Mesih'in gücü, insanları ve insan kitlelerini değiştirmeye yeterlidir. O'nun mesajının gittiği her yerde insanlar değişmektedir. Bu Yüce Görevi yerine getirenlerden biri, Kurtarıcımıza ilişkin şunları söylemiştir:

"Tanrı'nın Söz'ü, sadece bireyleri değiştirmekle kalmaz; toplumu da değiştirir. Tanrı Söz'ünün insanlara duyurulmaya başlandığı o ilk günlerden bu yana; kendilerini bu Göreve adanmış kişiler, toplumlara bu gerçek Söz'leri iletmişlerdir. Bu kişiler saflık ve temizlik, kadınlara saygınlığın artırılması, toplumsal olmayan uygulamaları ortadan kaldırma, ortalıkta kol gezen vahşete bir son verme ve bu arada insanların canlı kurban olarak sunulmasındaki zalimliği vurgulama, insanların oluşturacakları kuruluşlar sayesinde ; açlığın yenilmesi konusunda belirli birtakım standartlar getirmiş, yerel toplumlar arasındaki tartışma ve dövüşmeyi ele alıp, bunlara çözümler sunmuş ve toplumun sosyal yapısını değiştirmişlerdir." (2)



Elçi Pavlus'un Efesos'taki iman topluluğuna yazdığı mektubunda şu sözlere rastlamaktayız:

***"O'nun çağrısından doğan ümidi, kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamamız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret, Tanrı'nın, Mesih'i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde kendi sağında oturturken O'nda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir. Tanrı,, Mesih'i tüm yönetim ve hükümlerinin, tüm güç ve egemenliklerin, yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da anılacak tüm adların çok üstüne çıkardı. Her şeyi O'nun ayakları altına sererek O'na bağımlı kıldı. O'nu, bütün varlıkların üzerinde baş olmak üzere inanlılar topluluğuna verdi. Bu topluluk O'nun bedenidir, her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur."***(3)

Pavlus Koloseliler'e ise şöyle yazmıştır:

***"Görünmez Tanrı'nın görüntüsü, bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur. Nitekim gökte ve yeryüzünde, görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve hükümler, her şey O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratılmıştır."*** (4)

***"Öyle ki, anlayışın verdiği tam güvenliğin bütün zenginliğine kavuşsunlar ve Tanrı'nın sırrını, yani bilginin ve bilgeliğin tüm hazinelerinin saklı olduğu Mesih'i tanısınlar. ....Çünkü Tanrılığın tüm doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. Siz de her yönetim ve hükümlerinin başı olan Mesih'te doluluğa kavuştunuz."*** (5)

## DEĞİŞMEK İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN GÜÇ:

Rab İsa Mesih'i, O'nun bir öğrencisi olarak tanıtmaya adım attığınızda; şundan emin olabilirsiniz: Tanıtmakta olduğunuz Kişi; aklın aldığı ya da almadığı Güç, hikmet ve yetkilerin tümünü Kişiliğinde içeren bir Varlıktır. İçinizde O olduğunda; her şeye sahipsiniz demektir. O'nun bir elçisi olarak ileri atıldığınızda; artık hiçbir kuvvet size karşı koyamayacaktır. Mesih bizlere bu konuda Söz vermiştir.

**“Yavrularım siz Tanrı’dansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü içinizdeki Ruh, dünyadakinden üstündür.” (6)**

Bunun gibi, şu güvence Söz’leri de içimizi rahatlatmaktadır:

**“Ölüler diyarının kapıları ona (iman topluluğuna) karşı direnmeyecek.” (7)**

Bu ve buna benzer ayetlere kendinizi vererek; bir düşünün !

Mesih’in kim olduğunu, sizin için neler yapmış ve yapmaya hazır bulunduğunu, sizler aracılığıyla neler yapmayı tasarladığını ne kadar iyi anlarsanız; O’na o kadar çok güvenmek arzusu duyacak ve tüm yeteneğinizi kullanarak, hizmet etmek isteyeceksiniz. Bu istek ve arzu; sizin kendi kişiliğinizden değil, O’nun size bir lütuf olarak verdiği güzelliklerden kaynaklanacaktır.

## **YÜCE GÖREV, KİME VERİLMİŞTİR?**

Mesih’in vermiş olduğu bu Yüce Görev, sadece bunu ilk olarak verdiği 11 öğrencisini değil; O’na inanan herkesi içermektedir. Bu yüzdendir ki; her Mesih inancısı, canlı ve sürekli olarak bu Yüce Görevin yerine getirilmesine yardımcı olmalıdır.

İsa’nın izleyicilerine bu Yüce Görevi vermesinden kısa bir süre sonra Kutsal Ruh olan Tanrı; Pentikost ya da Hasat Bayramı gününde, önceleri Rabbimizi yalanlamış ve hatta çoğunun O’nu terk etmiş olduğu öğrencilerinin yaşamlarını değiştirmiş, güçlendirmiştir. Bu büyük yaşantıdan sonra orada bulunanlar etrafa yayılmış ve yaşamları pahasına bile olsa; Tanrı’nın Mesih’te verdiği Sevgi ve Bağışlama Haberini, büyük bir cesaretle rastladıkları herkese duyurmaya başlamışlardı.

Ne var ki günümüz insanlarında, o ilk Mesih inancılılarının bizlerden farklı olduğu düşüncesi hakimdir. Şöyle düşünebiliriz: “O zamanlarda yaşamış olan insanların yaşam standartları bizimkilere uymaz. Bizler o insanlar gibi yaşayamayız. Ne de olsa, bu modern dünyanın getirdiği nimetlerden faydalanmak; hiç değilse bunlara uymak zorundayız.”

Ancak şu unutulmamalıdır ki; İsa’nın bu Yüce Görevi vermiş olduğu insanlar, tıpkı bizlerin şu anki zayıflıklarımızla can çekiştiğimiz gibi, alelade yaşamak için savaş veren sıradan kişilerdi... O zamanları yaşayan insanlarla, bizlerin çoğunluğu arasındaki tek fark; o kişilerin yaşamlarındaki özellikleri belirleyen iki önemli gerçektir:

Bu gerçeklerden ilki; kendileriyle birlikte yaşamış ve bu dünyaya hükmetmek üzere tekrar gelecek olan o eşsiz Varlığa, öldükten sonra dirilen Rabbimiz İsa’ya olan sonsuz güvenleri, ikincisi ise, hepsinin Kutsal Ruh ile dolu olmasındandı.

Eğer günümüzde yeterli sayıda Mesih inancısı; kendisini ölümden dirilmiş ve tekrar bizlere dönecek olan Rabbimize bağlanmış ve O’nun Ruh’uyla kontrol edilip güçlendirilmiş olsa, o zaman dünyanın tersini yüzüne getirir. Ve tıpkı o ilk yüzyıldaki gibi bir 20.yy. ruhsal devrimini yaşarız.

## **2. NE?**

Şimdi şu soruyu ele alalım:

“Peki, bu Yüce Görev de ne demek oluyor?”

Yıllardır yazdığım mektupların altına imzamı atmadan önce: “Neslimizde Yüce Görevi yerine getirmekte olduğuma inanarak, saygılarımla...” kelimelerini yazdım durdum. 210’u aşkın ülkede yaşayan, yaklaşık 4 milyarı bulan dünya nüfusuna ek olarak; 4.000’den fazla dağınık olarak yaşayan kabileyi ele alarak, bu Görevin Büyüklüğünü ve önemini göz önüne getiren kişiler, bu olasılığı gülerек karşılamaktalar. Onlara göre (ki bu benim de kulağıma defalarca gelmiştir) bu Yüce Görev; ta ilk yy.’dan bu yana yerine getirilememiştir. Ve bu durumda yaşadığımız çağda da yerine getirilmesi zordur.

Ne var ki; Yüce Görevi yerine getirmedeki herhangi bir ciddi ve sistematik atılımı gülerек karşılayanlara, Tanrı Söz’ünü bütün dünyaya duyurarak, her ülkeden milyonlarca can

kazanmak olasılığının nasıl olup da gerçekleşebileceğini gösteren, günümüz insanların yapmış olduğu iki programdan söz etmekle yetineceğim.

U.S.D. Uzay Araştırma Komisyonu, insanın ayağını aya bastırarak, mükemmel bir plan hazırlamış ve bunu büyük bir başarıyla uygulamıştır. Topluma yönelik teknik; aya ayak basan ilk iki adamın, dünyada yaşayan insanların ¼'i tarafından seyredilmesini olumlu kılmıştır. Ya da en azından bunun, böyle olduğu tahmin edilmektedir.

**TANRI, TOPLUMA YÖNELİK BU TEKNİK PROJESİNİ HAZIRLAYANLARDAN; 4 KAT DAHA GÜÇLÜ DEĞİL MİDİR?**

Dahası, dünya nüfusunun 1/8'nin 90 ayrı ülkede, sevilen bir TV. programını aynı anda seyrettikleri tahmin edilmektedir.

**TANRI, BU PROGRAMIN YAPIMCILARINDAN 8 KAT DAHA GÜÇLÜ DEĞİL MİDİR?**

İşin aslına bakacak olursak; insanların kapıldığı karamsarlığın, onların bilgisizliğinden kaynaklandığını görürüz. Gelin isterseniz bu Yüce Göreve ilişkin, Kutsal Kitap'ın öğrettiklerini birlikte inceleyelim ve öğrenmeye çalışalım:

### **İŞİTMEK İÇİN BİR ŞANS:**

Her şeyden önce Rabbimizin buyruğu; insanları Kendisine kazanmayı, vaftiz olmalarını, öğrettiklerinin onlara da öğretilmesini, dünyadaki herkesin Rabbimizin doğduğu gece meleklerin oradaki çobanlara duyurduğu mesajı işitmeleri için, bu insanları öğrencileri olarak yetiştirip Kendisinin elçileri olarak; birer ikişer ortalığa dağıtmayı içermekteydi.

**“.....Siz, tüm halk için büyük sevinç kaynağı olacak bir müjde getiriyorum:Bugün size, Davut'un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih'tir.”(8)**

\*\*

Yine de bu demek değildir ki; neslimizi yaşayan herkes, Tanrı'nın Kutsal Söz'ünü işitecek. Bedensel ya da akılsal zorlukları, eksikleri nedeniyle; Tanrı Söz'ünü duyamayacak olan kişiler bulunmaktadır. Kastedtiğim şey; mümkün olduğu kadar çok sayıda insana, bu Kutsal Söz'leri duyurabilmenin yollarını aklımız başımızda olarak ve dua ederek aramalı, sonuçları Tanrı'ya bırakmalıyız. Bizlere düşen görev; insanları ikna etmek değil, onlara bu Müjde'yi vermektir. İkna edecek olan, eğer isterse; Tanrı'nın ta Kendisidir.

Bunun anlamı; Kutsal Söz'leri duyan herkesin hemen Mesih inancını benimseyeceği değil, ancak bu insanların en azından gerçekleri duyma ve inanma şansına sahip olabilecekleridir. Pavlus'un, Kolosedeki inanlılara yazdığı mektupta olduğu gibi; bazılarını göre Kutsal Yazıları bir kere tanıtmak yeterli olmaktadır.

**“Müjde, tıpkı onu işittiğiniz ve Tanrı'nın lütfunu gerçekten anladığınız gündən beri aranızda olduğu gibi, bütün dünyada da meyve vermekte ve yayılmaktadır.” (9)**

Pavlus yine aynı konuda Selaniklilere yazdıklarında da şöyle demektedir:

**“Çünkü yaydığımız Müjde size yalnız sözle değil, kudretle, Kutsal Ruh'la ve tam bir güvenle ulaştı. Nitekim biz aranızdayken, sizin yararınıza nasıl yaşadığımızı bilirsiniz.” (10)**

İsa'nın buyruğu açıktır: “Bütün uluslardan öğrenciler yetiştirin.” Burada bizlere kaç tane öğrenci yetiştirmemiz gerektiği belirtilmemiş. Ancak tartışılmaz bir şekilde yaşadığımız çevre, toplum ve ulusa verilecek Müjde'yi duyuracak ve diğer öğrencileri yetiştirmeye yetecek kadar insan kazanılmasını emretmiştir.

### **VAAZ VERME VE ÖĞRETME:**

Mesih bizden, bütün ulusları Mesih inancına getirmemizi istememiş; onlara Müjde'yi yaymamızı ve aralarında öğrenciler yetiştirmemizi öngörmüştür. Bizlere düşen sorumluluk; Mesih'in diri Kelamını vaaz etmek ve öğretmektir. İşin geri kalan kısmını; yani yaptığımız bu tanıklığın etkin olmasını sağlamak da, Kutsal Ruh'un sorumluluğudur. Bununla birlikte Mesih bize, başarıya ulaşabilmemiz için gerekli olan her şeyi vermiştir.

200 yıl kadar önce, modern bir anlayışla Tanrı'nın Müjde'sini yayma işi başlatıldığında; dünyada yaşayan insanların ancak %25 kadar bir azınlığı, Kutsal Söz'leri duyma imkanına kavuşmuştu. Bugün ise; dünyadaki her toplum gerek iyi yetiştirilmiş öğrenciler, radyo ve TV. Gerekse basın yoluyla Tanrı'nın Kutsal Söz'lerini duyma olanağına sahiptir.

Ne var ki, her toplumda Mesih'e tanıklık yapan insanların bulunmasına rağmen; yine de Yüce Görev yerine getirilmiş değildir. Ve her toplumda, bu toplumu tamamen Kutsal Söz'lere duymaya yeterli nitelik ve sayıdaki öğrenciler bulunmadıkça; bu Görev tamamlanmış sayılmaz. Öğrenci yetiştirmek kadar, içinde bulunduğumuz ruhsal durumu da yüceltmeye karşı duyduğumuz ilgi gibi; insanları Mesih'e yöneltmek konusuna da eğilmemiz gerekmektedir.

### **3. NİÇİN?**

Kendimizi Mesih inanlıları olarak, yüce Görevin yerine getirilmesine tam olarak vermemizi gerektiren en azından üç ana neden bulunmaktadır:

- I. Bu nedenlerden ilki; Mesih'in bize bu şekilde davranmamızı söylemiş olmasıdır.
- II. İkincisi, içlerinde Mesih olmayan kişiler, kaybolmuş insanlardır.
- III. Üçüncüsü de; nerede olursa olsun, insanda Tanrı'ya duyulan bir açlık vardır.

#### **I. İSA SÖYLEMİŞ, EMRETMİŞTİR:**

Bu nedenlerden ilkini incelediğimizde; İsa bize gitmemizi emrettiği için, gidip diğer insanlara ulaşmamız gerektiğini görürüz. Şu örneklerle bir göz atalım:

- ❖ Antrenörün oyuncularına verdiği ilk şey; uymaları gereken kural ve standartların yazılı olduğu bir listedir. "Eğer takımda yer almak istiyorsanız; yapmanız gereken şeyler, işte bunlardır." diyerek, oyuncuların dikkatini çeker. Oyuncuların bu kurallara uymaları gerekmektedir. Yoksa o takımda yer alamazlar.
- ❖ İşveren, işçisine şöyle der: "İşte sana kurallar." İşçi ya bu kurallara uyar; ya da işini kaybeder.
- ❖ Savaş zamanında komuta görevindeki subay, askere emreder: "Şunu yap !" Bu durumda kendisine emir verilen asker, ya bu emri yerine getirir; ya da askeri mahkemeye çıkma tehlikesini, hatta hayatını kaybetmeyi göze alır.

Aynı şekilde Rabbimiz de bize: "Git !" diye bir emir vermiştir. İman eden hiçbir kimse, O'nun bu emrini hafife almaz.

#### **İNSANLARI SAYESİNDE:**

Ne var ki, Mesih inanlılarının çoğu; Rabbimizin bu buyruğunu hiçbir zaman ciddiye almamışlardır. Dünyamız ateşler içinde yanıp tutuşurken; bizler kiliselerde vakit geçirmekteyiz. Yanmakta olan bir binanın duvarlarında asılı duran resimleri düzeltmeye çalışan insanlara benzemekteyiz. İnsanların yüreklerini değiştirmemiz gerektiği yerde; biz, derine inemeyen yüzeysel konulardan söz etmekteyiz. İnsanlığı bir girdap gibi içine çekip yutacak görünümdeki dünya sorunları, yalnız Mesih'te çözüm bulabilir. Mesajımı insanları sayesinde duyurarak; Kendisine belirlemiş ve bizlere açık bir şekilde, gidip bu Müjde'yi her tarafa yaymamızı emretmiştir.

Eğer Rabbimizi ciddiye alıyorsak; tüm zamanımızı, imkan ve yeteneğimizi bu büyük görevi yerine getirmekte seferber etmeliyiz. Bunu yalnızca YAPMAMIZ GEREKEN BİR İŞ olarak değil; Mesih'in bizler uğruna yapmış olduklarına karşılık BİR ŞÜKRAN VE SEVGİ BORCU şeklinde değerlendirmeli ve uygulamalıyız. Bizden, bu borcu ödememiz istenmemektedir. Zaten böyle bir şeyi başarmaya hiçbir zaman gücümüz yetmez. Ancak karşılığında bir şeyler yapabilmek arzumuzu tatmin edebilir. O'na boyun eğmek istiyorsak; O: "Git !" demiştir ve bu gitmemiz için yeterli bir nedendir.

## II. İNSANLAR KAYBOLMUŞLARDIR:

İkinci olarak; içlerinde Mesih olmayan insanların kaybolmuş durumda bulduklarını göz önüne alarak, Rabbimizin bu buyruğuna itaat etmeliyiz. İsa şöyle demiştir:

**“Yol, gerçek ve yaşam Ben’im. Benim aracılığım olmadan kimse Baba’ya gelemmez.” (11)**



Bu size dar bir görüş gibi gelebilir. Ne var ki bunu, Rab İsa Mesih söylemiştir. İsa Mesih Tanrı'nın ta Kendisidir. Uzun yıllar boyu, dünyanın her tarafında karşılaştığım insanlara; Tanrı'yı bulmuş olup-olmadıklarını sormuştum. Mesih'le kişisel olarak canlı bir tanışma içinde yüz yüze gelmiş kişiler dışındaki insanların genelde verdikleri cevap: “Evet, Tanrı'yı aramaktayım. Bütün ümidim O'nu bulmaktır. Ancak henüz O'nu bulmuş değilim.” Gerçek şudur ki; hiçbir kimse Mesih'i kabul edene kadar, Tanrı'yı bulmuş olmayacaktır.

**“Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.” (12)**

İçlerinde Mesih olmayan insanların kaybolmuş bir durumda olduklarına gerçekten inanıyor musunuz?

Tanınmış Müjde yayıncılarından biriyle görüşen bir genç, bu görüşe sahip imanlı kişiye şöyle sormuş: “Efendim, anne ve babamın benim gerçekten kaybolduğuma inandıklarını mı sanıyorsunuz? Babam kilisede Pazar sabahları verilen dersleri yönetir. Ama benimle şimdiye kadar hiç Mesih'e ilişkin konuşma yapmamıştır. Şimdi, benim kaybolduğuma inandıklarını gerçekten de söyleyebilir misiniz?”

Aileniz fertlerinden ve dostlarınızdan bazılarının, komşu ve yakınlarınızın; Mesih'i tanımamış olmaları yüzünden, Mesih'in yaptığı açık olan öğretilere göre, ruhsal açıdan kaybolmuş olduklarını düşündüğünüz oldu mu?

Elçi Yuhanna, şunları söylüyor:

**“İsa'nın Mesih olduğunu inkar eden yalancı değilse; yalancı kimdir? Baba'yı ve Oğlu'yu inkar eden, Mesih karşıdır. Oğul'u inkar eden hiç kimsede Baba da yoktur. Oğlu'yu açıkça kabul eden kişide Baba da vardır. Başlangıçtan beri işittiğiniz Söz içinizde yaşasın. Eğer başlangıçtan beri işittiğiniz Söz içinizde yaşarsa, siz de Oğul'da ve Baba'da yaşarsınız.” (13)**

## ÖLÜMÜ GÖZE ALMIŞ:

Dinlerin insanı tatmin etmediği ve Mesih'i yaşamlarına almamış insanların kayboldukları konusuna ışık tutacak bir tecrübe, üniversitede verdiğim konferansların birinde başımdan geçmişti. Bu olayda, bir grup gençle birlikte; Müslüman bir genç, toplantı dağıldıktan sonra Mesih'i kabul etmek üzere orada kalmışlardı. Diğer kişiler uzaklaştıktan sonra, bu genç bana yaklaşarak: “Sizinle özel olarak birkaç dakika konuşabilir miyiz?” demişti.

Böylece yalnız kalabileceğimiz bir odaya çekildik. Genç delikanlı hemen söze girişti: “Ülkemde, dinine çok bağlı; Müslüman bir ailede yetiştim. Babamın varlığı ve kişilerin

üzerindeki saygınlığı çok büyük. Bense burada sinema sanatı konusunda üst lisans çalışmaları yapıyorum. Tanrı'yı yıllardır aramama rağmen; O'nu hiçbir yerde bulamadım. Ülkenize 6 ay önce geldiğimde bir doktor arkadaşım, elime İncil tutuşturmuştu. Hala onu okuyorum. Kitab'ı okudukça; aradığım Tanrı'nın İsa olduğunu fark ettim. Bu gece siz konuşurken; sanki O gelmiş, kalbimin kapısını çalıyordu. Kapıyı açıp; O'nu içeri almak istedim. Ama bunu yaptığımda, karşılaşacağım sorunlara karşı hazırlıklı olmalıyım. Her şeyden önce babama bu konuda bir mektup yazmam gerektiğini; babamın beni evlatlıktan reddedeceğini biliyorum. Böylece bana yolladığı parayı da kesecektir. Hiçbir yerden gelirim olmazsa; çalışmalarımı yarıda bırakmak zorunda kalacağım. Öğrenci vizem iptal edilirse; ülkeme geri gönderilmem söz konusu olacak. Bugün ülkemde öyle gözü kara Müslümanlar var ki; Mesih inancını kabul etmiş kişiyi "dönek" addedip, insanı temize havale ederler. Yani ben bu gece Mesih'i kabul edecek olursam; ölümü göze almam ve buna hazırlanmam gerekir."

Ona herhangi bir baskı söz konusu bile değildi. Aslında bu, başka bir insanın karışamayacağı kadar ciddi ve önemli bir konuydu. O durumda yapabildiğim tek şey; başımı öne eğerek dua etmek, Tanrı'dan bu gencin kalbindeki işini tamamlamasını dilemek oldu.

### **"HAZIRIM"**

Yarım saat süren bir sessizlikten sonra; Müslüman genç, sessizliği bozdu: "Hazırım !" Bunu demekle, bu işin ona nelere mal olabileceğini hesaba katarak; sanki şunları söylüyordu: "Mesih'i tanıyabilmek, günahlarımın bağışlandığından emin olabilmek, sonsuz yaşama kavuştuğumu bilebilmek uğruna ve eğer gerekirse canımı vermeye hazırım."

Bu genç, bütün hayatı boyunca dinsel inanışlarına bağlı kalarak yaşamış olmasına rağmen; Mesih'te olmayan insanların kayıp durumda olduklarının bilincine artık varmıştı. Dua etmek üzere diz çöktüğümüzde; ikimizin de gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Kendisi için Mesih'in bu kadar önemli olduğu ve eğer gerekirse O'nun uğruna hayatını çekinmeden verebilecek, O'nu Kurtarıcısı olarak tanımak uğruna her şeyi göze alan birinin var olduğunu bilmek, mükemmel bir duyguydu.

Bir süre sonra, eski dinine bağlı arkadaşları tarafından hor görülüp, baskı altında tutulmasından sonra; ona şu soruyu yönelttim: "Yaşamımı Mesih'e bağladığına pişman mısın?" Böyle bir pişmanlık duymadığına beni inandırdı. Babasının kendisini evlatlıktan reddettiğini, para yardımının da kesildiğini anlattı. Öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldığı için; çok sevdiği sinema sanatı çalışmalarını tamamlayamamıştı.

Bu gençle temasını yitirmemeye çalıştıysam da; maalesef sonunda onun izini yitirdim. Herhalde ülkesine, kendi evine geri dönmüş; belki de bu onun sonu olmuştur. Eğer öldüyse bile; bu ölüm, boş yere olmamıştır. Ne de olsa; bedensel ölümünden sonra onu bekleyen, cennetteki sonsuz bir yaşam vardı. Benim Mesih'e olan kişisel bağlılığım, çok daha fazlalaşmış; pekişmiş oldu. Tanrı'nın Söz'ü çok açıktır:

***"Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur."* (12)**

### **III. İNSANLAR AÇLIK DUYUYOR:**

Üçüncü olarak Rabbimizin "Git" emrine uymalıyız. Çünkü dünyanın her tarafındaki insanlar, Tanrı'ya karşı açlık duymaktadır. İnsanların Tanrı'ya duydukları açlık, kendisini birçok şekilde göstermiştir.

Normal bir Mesih inancısı, kendisini Mesih inancısı olmayanların Kutsal Yasa'ya gösterecekleri tepkiye karşı olumsuz bir şekilde şartlandırmıştır. Bu tutum; özellikle öğrencilere, bilgili insanlara ya da iş adamlarına erişmeye çalışıldığında tesirini gösterir. Yine



de olumlu bir açıdan yaklaşıldığında; ister üniversite içinde, ister dışında olsun, grupların başını çeken kişiler genelde Mesih'i tanıtmak üzere kendilerine kolaylıkla yaklaşılabilecek kişilerdir. Ör: Üniversitenin diğer kısımlarına kıyasla, Mesih'i tanıtmak üzere kendilerine yaklaşılabilecek çok daha fazla öğrenci kuruluşları liderlerini tanımış bulunuyorum.

### **ÖĞRENCİ LİDERLERİ:**

Bir süre önce, sayıları 133 kadar olan çeşitli kolej ve üniversitenin öğrenci grupları liderlerinin katıldığı bir toplantıda konuşurken; bu gerçeği canlı bir şekilde yaşamak fırsatını yakaladım. Her kolej ve üniversiteden gelen bu öğrenci grupları, öğrenci birlikleri başkanları, öğrenci gazetelerinin baş yazarları ve bunun gibi öğrenci ileri gelenlerini içermektedir.

Bu toplantıdan birkaç hafta önce, esas konuşmacı olan U.S.A. Başkan Yardımcısı; toplantı kurulundan özür dileyerek, Başkanla yapılacak çok önemli ve acele bir görüşme için hazırlanması gerektiğinden, bu toplantıya katılamayacağını bildirmişti.

Bunun üzerine toplantının yapılacağı üniversitenin öğrenci birliği başkanından bir mektup aldım. Mektubu yazan kişi, toplantıyı programlayan yetkililerin en ileri geleniydi. Mektupta benden, Başkan Yardımcısının yerini alıp; alamayacağım soruluyordu. Elbette bunu yapmak benim için bir şerefti. Ancak bu kadar kısa bir sürede hazırlanmam ve bu seçkin öğrenci grubun liderlerine kürsüye çıkıp bir şeyler söylemem çok zor gibi görünüyordu.

Derken; onlara, dünyanın şimdiye kadar tanımış olduğu liderlerin en büyüğünden söz etmeye karar verdim. Vereceğim mesaj, İsa Mesih'in Kişiliğine ilişkindi. O'nun kim olduğunu ve bu dünyaya geliş sebebini açıklayacaktım. Konuşmam 40' sürdü. Sözlerimi bitirdiğimde; hiç tahmin etmediğim bir biçimde alkış tufanı koptu. Bu alkışların konuşmacıya değil; hakkında konuştuğum Kişi'ye yönelik olduğundan şüphem yoktu. Konuşmanın, üzerlerinde yarattığı tesiri ifade edip; hayranlıklarını sunmak için birbiri ardına sıralanmış öğrencilerle tek tek görüşmek, saatlerimi aldı. Bu öğrencilerden çoğu, o gün bana Mesih'i kişisel olarak tanımak arzusunda olduklarını söylediler. Sonuçta birçok öğrenci lideri, o gün dua ederek; Mesih'i yaşamlarına aldılar.

Geçenlerde kalmakta olduğum otelin bavul taşıyıcısı ile Mesih'i paylaşmaya koyulmuştum. Görünüşe göre; kendisine pek önem vermeyen, cesareti kırılmış biri gibi gibiydi. Bana şöyle demişti: "Hamallar pek de önemli kişiler sayılmazlar. Zaten bizlere herkes tepeden bakmaya bayılır."

Ben de kolumu onun omzuna atarak; şöyle söylemişim: "Şunu bilmeni isterim ki; Tanrı seni seviyor. Ben de seni seviyorum. O'nun gözünde sen, dünyanın en önemli kişisi kadar değerlisindir."

Kutsal Ruh onun kalbinin işiteceği Müjde'ye hazırlanmış olmalı ki; çok geçmeden başını öne eğerek dua etmeye başlamıştı. Oracıkta İsa Mesih'i, Rab ve Kurtarıcısı olarak kabul etmişti.

Tanrı'nın Ruh'u, yüreklerinde ve ruhlarında büyük bir açlık yarattığından; dünyadaki bütün insanlar, Tanrı'ya karşı dayanılmaz bir açlık duymaktadırlar.

### **4. NE ZAMAN?**

Peki bu Yüce Görev; ne zaman yerine getirilip, tamamlanmış olacaktır?

Bu Yüce Görev, Rabbimizin bir düşüncesidir. Her şeye Kadir olan gücüyle; yalnızca O, bu görevin nasıl ve ne zaman sona ereceğini bilebilir. Bununla beraber; bu buyruğu bize verdiği ve istediklerini yapabilecek nitelikleri vereceğini de vaat ettiğinden, öyle kabul ediyoruz ki bu Yüce Görevi, her nesilde yerine getirmemizi istemektedir.

Üniversite çevrelerinde yaptığımız toplantılarda; biz ve Mesih'i tanıtmada liderlik yapan diğerleri, Tanrı'dan 1976 yılını ülkemiz ve 1980 yılını da dünya için, amacımıza ulaşmak arzusuyla bize yol gösterme zamanları olarak hazırlamasını diledik. Bizler bu dileklerle dua ederken ve 1980 yılına kadar Yüce Görevin yerine getirilmesine çalışılırken;

hedeflerimiz dua ettiğimiz zamana kadar gerçekleşmezse, bu bizlerin ne cesaretini kıracak, ne de bizi bu işten vazgeçirecektir. Bu gibi hedeflere gerçek anlamda ulaşmak; ancak başka Mesih inanlı gruplarla işbirliği halinde çalışan, dünyanın her tarafındaki iman topluluklarıyla uyum sağladığımızda ve Kutsal Ruh'un her şeye kadir gücü sayesinde başarılabilir.

Eğer Yüce Görev bu zamana kadar yerine getirilecekse; harekete geçmek için en uygun zaman, şimdidir. Önümüze gelen herkese, Tanrı'nın Sevgi ve Bağışlamasını anlatmaya; hemen şimdi başlamalıyız. Bunu her gün yapmaya kendimizi alıştırmak; yaşamımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Sabahları yataktan kalkıp, geceleri yatağa girinceye kadar: "Şimdiye dek duyurulmuş En Sevinçli Haber"i, başkalarıyla paylaşmak her şeyden öncelikli uğraşımız olmalıdır.

### 5. NEREDE?

Bu Yüce Görevi yerine getirmek için, nereye gitmeliyiz? Gideceğimiz yer, bütün dünya olmalıdır. Ne var ki; izlenecek stratejiyi bize, İsa'nın Kendisi vermiştir.



Cennete yükselmeden hemen önce; İsa öğrencilerine şunları söylemiştir:

**“Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Kudüs'te, tüm Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bir bucağında benim tanıklarım olacaksınız.” (14)**

Yaşamınızın vazgeçilmez bir parçası olarak; sizin kendi Kudüsünüzde, yani kendi yuvanızda, komşularınız arasında, okulunuzda, dershanenizde, çalıştığınız yerde, kısacası aklınıza gelen yer neresiyse orada, Mesih'i önünüze gelen herkesle paylaşmaya başlayın.

Bulduğunuz toplumda, ülkede; ki bu sizin Yahudiyenizdir, imkanlarınızı zorlayarak dünyanın her bir köşesinde Mesih'i tanıtmamanın yollarını arayın. Tanrı sizden dua ederek, parasal yatırımlarda bulunarak veya kişisel olarak yapacağınız girişimlerle, kısacası her şeyden yararlanarak dünyanın geri kalan kısmında Kendisinin verdiği bu büyük "MÜJDE'Yİ" duyurmanızı, yaymanızı istemektedir.

### 6. NASIL?

İnsanların çoğuna göre en büyük sorun; Yüce Görevin Nasıl yerine getirileceği ve buna NASIL katkıda bulunabilecekleridir.

Belki de şöyle düşünüyorsunuz: "İçlerinde Mesih olmayan canların kayıp durumda olduğuna ve O'nu kabul etmek üzere insanların büyük bir çoğunluğunun hazır beklediğine eminim. Yüce Görevi yerine getirmeye katkıda bulunarak, Rabbimiz İsa Mesih'e itaat etmek istiyorum. Acaba Tanrı benden ne yapmamı istiyor? Bu işe nereden başlamalıyım?"

Bu büyük görevin yerine getirilmesindeki tek yol; Mesih inanlılarının doğrudan doğruya Rabbimizin bütün dünyayı içeren stratejisine uyan, kişisel bir strateji geliştirmeleridir. Kendinize özgü stratejiyi geliştirmeniz için, size bir örnek vermek istiyorum.

Bu, önceleri sadece Amerika'nın içinde bulunduğu durum göz önüne alınarak hazırlanmış; ancak sonradan dünya çapındaki amaçlara yöneltilerek geliştirilmiştir. Hem zaman, hem çevresel, hem de evrensel olarak düşünmek zorundayız.

Yirmi yılı aşkın bir zamandan önce Tanrı, bu insanlara yardımcı olmak görevine esaslı bir görüş ve strateji getirmiştir. Bu öyle bir stratejidir ki; Rabbimizin buyruğunu yerine getirmeye yardımcı olarak, yıllardır başarıyla uygulanmaktadır.

Bütün zamanını vererek ya da gönüllü olarak okullarda ve üniversitelerde toplantılar düzenlemek ve kişisel temaslarda bulunmak üzere; Mesih inanlı liderler yetiştirmeye yardımcı olmak ve bunu yaparken de diğer Mesih inanlı kuruluşlarla, aynı hedeflere yönelik çevremizdeki diğer imanlı topluluklarla işbirliği yapmak, Mesih'i tanıtmak için üniversite ortamında yapılan çalışmaların amacını belirlemektedir. Bu çalışmaların amacı, ayrıca Kutsal Söz'ü her bir öğrenciye duyurmak ve gösterilecek karşılık ne kadar çok olursa, o kadar çok öğrenciyi İsa'ya kazandırmayı içermektedir.

Şimdi artık yüzlerce kolej ve yüksek okulda öğrenim gören binlerce öğrenci; Kutsal Yasa'yı işitmekte ve buna karşılık vermektedir.

### **ÜNİVERSİTE DIŞI ÇALIŞMALAR:**

Öğrenciler arasında yapılan çalışmaların başarılı olması nedeniyle; üniversite dışındaki kişiler de, buna benzer bir yardım isteğinde bulunmuşlardır. Bu şekilde Üniversite Dışındaki Çalışmalarımız, 1957 yılında uygulama alanına aktarılmıştır. Önceleri bütün bir günü kapsayan bu çalışmalar; Tanrı'nın bu çalışmaları bereketlemesiyle, bütün bir haftayı içermeye başlamıştı. Böylece de giderek her tarafa yayılmaya yüz tutmuştu. Ancak Amerika'da olduğu kadar; dünyanın her bir tarafında yüzbinlerce kişi yüksek öğrenim görmeseler bile, ruhsal canlara can katmak üzere eğitilmişlerdi. Tanrı, işini; bu kişilerin kalplerinde ve bu kişiler aracılığıyla hala sürdürmektedir.

Bizlerin hedefine gelince: Çevrelerindeki iman toplulukları ve diğer Mesih inanlı gruplarla işbirliği yaparak; bunlar aracılığıyla kendilerini, tüm zamanlarını kapsayacak şekilde Üniversite Dışındaki Öğreti ve Çalışmalara adayacak, yeterli niteliklerdeki kişileri arayıp bulmaktır. Bulacağımız bu kişilerin, söz konusu hedefe varmak için; bütün enerjilerini seferber etmeleri ve kendilerini bu işe seve seve adanmalarıdır.

Dahası, bu stratejik durum; her birinin çevrelerinde yaşayan yaklaşık 100 aile ile (ortalama 320 kişi) Mesih'i paylaşmaktan ve Mesih inancının bu kişilerde yerleşmesinden sorumlu olacakları, 700.000 gönüllünün Ulusal Çevre Planı uygulamasına katılarak, buna yardımcı olmasını öngörmektedir. Öyle ki; köyler de dahil olmak üzere, her sokağın ve her evin içinde yaşayan kişilerin Mesih'i duyması ve O'nu kabul ederek hayatını kurtarabilmesi şansı olabilsin. Kendilerine erişilerek Mesih'in tanıtıldığı ve O'nu kabul eden bu kişiler, hedef olarak seçilmiş olan belirli bir tarihe kadar Yüce Görevin yerine getirilmesine yardıma yönelik çalışmalarla, sahip oldukları tüm yetenek, değer ve zamanlarını bu işe adanmış olan Mesih inanlılarından oluşan Yüce Görev Topluluğuna katılmaya davet edileceklerdir.

Stratejimizin öngördüğü bir başka gerçek de; "Yaşam Biçimini" belirleyen, binlerce iman topluluğunun kurulmasıdır. Bu topluluktaki imanda olgunlaşmış olan kişilerin, kendilerini başkalarını imanı yaymada yetiştirmeye ve bütün insan topluluklarına Kutsal Yasa'yı içlerine sindirecek şekilde öğretmeye adanmış olmaları gerekmektedir.

Bu, üniversite ortamındaki Mesih'i tanıtmaya çalışmalarına doğal olarak; Kutsal Yasa'yı ülkemizdeki diğer fertlere de duyurmaya yönelik, başka bir takım çalışmalar da dahildir. Amacımız; Mesih'in bizlere göstermiş olduğu yücelik ve güzellikleri, diğer insanlara da ulaşmasını sağlamaktır. Sadece bizim kurtulmuş olmamız yetmez. Tanrı'nın emrine uyarak; bütün güç ve yeteneklerimizi kullanarak, mümkün olduğu kadar çok canı Mesih'e kazandırmaya gayret etmemiz gerekmektedir.

## **ÖZEL ÇALIŞMALAR:**

Özel çalışmalar, dünyanın her tarafındaki çeşitli spor takımları ve şarkı gruplarını içermektedir. İnsanların bu ihtiyaçlarını gidermek ve karşımıza çıkan fırsatlardan yararlanmak üzere bu çalışmalar, toplumumuzda bulunan azınlık gruplarına da yöneltilmiştir.

Burada önemli olan şey Mesih'i insanlara duyurup, tanıtacak bu kutsal çalışmalar yapılırken; insanlar arasında hiçbir ayırım gözetilmemesidir. Dil, din, ırk gibi faktörlere bakmaksızın; kadın-erkek, yaşı-genç herkesin Rabbe kazandırılmasına çalışılmasıdır. O nasıl ki bizi Kendisine çekerek; hak etmediğimiz halde bizleri kurtarmışsa, aynı şekilde bizden de bu kurtuluş Müjde'sini başkalarına ulaştırmamızı, yaymamızı istemektedir.

Mesih inancını yayma ve Kutsal Kitap'ı inceleme kuruluşlarının ortak amacı; Mesih inancının esas ve gerçek öğretisini, ister okul sıralarında, isterse herhangi bir yerde, çevremizdeki insanlara taşımaktır. Onları bu konuda eğiterek; kendilerine, Mesih ile sürdürülecek bir yaşamın heyecan ve maceralı taraflarını başka kişilerle nasıl paylaşabileceklerini öğretmektir. Bu gibi kuruluşlar, çevredeki diğer iman topluluklarıyla uyum içersinde çalışmaktadır.

## **ÖNCELİKLE DUAYA AĞIRLIK VERMEK:**

Dünyadaki insanlara Mesih inancını yaymada seçilecek başarılı bir strateji, duaya öncelik vermededir. Bu bakımdan imanlı öğrencilerin vakit geçirmeden, günün belirli bir zamanını duaya ayırmaları şarttır. Tanrı'dan milyonlarca Mesih inancısını, dünyanın her bir tarafındaki kişileri bir araya getirerek; onların ruhsal uyanışlarını sağlayacak ve ağızlarından duanın düşmediği kutsal kişiler olmak için teşvik edip, Yüce Görevin yerine getirilmesinde kullanmasını dilemekteyiz.

Daha önce de belirtildiği gibi bu görev; ancak Mesih inancılılarının doğrudan doğruya, Mesih'in dünyayı kapsayan stratejisiyle ilgili olarak kendi kişisel planlarını geliştirmeleri durumunda gerçekleşebilecektir. Bir Mesih inancısı bütün gayretlerini, belirli bir konu üzerinde toplayarak; tayin edeceği kişisel strateji sayesinde verimliliğini hiçbir ölçüye sığmayacak şekilde büyütüp çoğaltabilir. Ne var ki, iş buraya geldiğinde aklınızdan şöyle bir soru geçebilir:

“Peki bu kişisel strateji de neyin nesi?”

\*\*

## **KİŞİSEL BİR STRATEJİ:**

Kişisel bir strateji, insanın belirli bir hedefe varmasını sağlayacak, enine-boyuna düşünerek yapacağı bir hareket planıdır. Yürekten iman eden her kişinin hedefi; Yüce Görevin yerine getirilmesine yardımcı olmaktır. Bu yüzden; kişinin şahsi planı, Mesih inancını yayarak, sayıları giderek artan ve çoğalan öğrenciler yetiştirmek olmayı içermelidir.

Birini, kişisel olarak Mesih'e kazandırdığınızda; bu, RUHSAL ARTMADIR. Mesih inancına yeni gelmiş birini öğrenci olarak yetiştirip; onun da başkalarını Mesih'e kazandırmasına yardımcı olmak, onun yetiştireceği öğrencilere de aynı şeyi yapmasını sağladığınızda ise, RUHSAL ÇOĞALMAYA yol açmış olacaksınız.

Elçi Pavlus, Timoteyus'a yazdığı mektupta; bu prensibi açıkça belirtmiştir.

**“Birçok tanık önünde benden işittiğin sözleri başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet et.” (15)**

Eğer işe sadece iki kişiyle başlayacak ve öğrenci yetiştirmede ya da ruhsal çoğalmada bu basit, sürekli döngüyü kullanacak olursak; birbirini izleyen çok değil yalnız 32 aşamada, iman bütün dünyaya yayılmış ve tanıtılmış olacaktır. Nitekim iki sayısı, kendisiyle 32 kez çarpıldığında ortaya çıkan rakam; dünya nüfusuna eşit olur.

Kişisel stratejimizi oluşturmak, bizim Rabbin buyruklarına daha çok uymamızı sağlar. Yüce Görevi yerine getirmede katkıda bulunmak üzere yaptığımız ilk çağrımıza bütün gücümüzü toplamamızı olumlu kılar. Pavlus bu durumu vurgulamıştır:

**“Askerlik yapan kişi günlük yaşamın işlerine karışmaz. Kendisini askerliğe çağıranı hoşnut etmeye çalışır.” (16)**

Kişisel stratejimizi oluşturmadıkça; Yüce Görevi yerine getirmek, gerçekleşmemiş bir rüya olmaktan öteye gidemez. İşin esası; işte şu basit denkleme dayanmaktadır:

HEDEF-PLAN-HAREKET=RÜYA

HEDEF+PLAN+HAREKET=GERÇEK

Ancak kişisel bir stratejiyi nasıl olup da tespit edebileceğimizi merak edebilirsiniz. O halde size, Kutsal Kitap’tan alınmış bazı önerilerde bulunayım:

### **TESLİM ETME:**

Her şeyden önce, kendinizi Mesih’e teslim ettiğinizden ve Kutsal Ruh’la dolu olduğunuzdan emin olmanız gerekmektedir. Bağlı buldukları iman topluluklarında önemli görevleri üstlenen milyonlarca kişi, Mesih inanlı olup-olmadıklarından bile emin değildirler. Ben bunları, Mesih inanlısı olduklarını öne süren binlerce kişiyle yıllar boyu yapmış olduğum karşılıklı görüşmelere dayanarak söylüyorum. Bunların yanı sıra, suçluluk duygusu altında ezilen ve tabi Tanrı’nın kendilerini kullanmadığından dolayı, üzüntü duyan ve ne yapacağını şaşırılmış birçok ruhsal değil ama bedensel Mesih inanlısı da bulunmaktadır. Her iki durumda da, imanda bir eksiklik ya da Tanrı’ya tam olarak güvenmeme söz konusudur. Herhangi bir Mesih inanlısı, Tanrı’nın yapacağını vaad ettiği şeyleri yerine getireceğine inanmaz.

**Romalılar 12:1-2** ayetler bizlere cesaret vermektedir:

**“.....kendinizi Tanrı’ya diri, kutsal, O’nu hoşnut eden kurbanlar olarak sunmanız için, Tanrı’nın merhameti uğruna size yalvarırım. Tanrı’nın iyi, hoş ve mükemmel isteğinin ne olduğunu ayırt etmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin.”**

Tanrı’nın sevgi dolu isteğine güvenebiliriz. Eski benliğiyle yaptığı mücadelede yenik düşmüş; üzgün, güçsüz, verimsiz binlerce öğrenci, okul dışındaki kişiler ve din görevlileriyle görüşmüş biriyim. Bütün bu kişilerin yaşamları ettikleri duayla ilk ve son kereye mahsus, kendilerini Tanrı’ya vermeleri sonucunda kökünden değişmiş ve bu değişiklik; öğrenim sırasında verdiğim konferanslarda meydana gelmişti.

### **TANRI İLE TEMASA GEÇMEK:**

Karım ve ben, Mesih inanlısı olmadan önce son derece materyalist ve hırslıydık. Ne var ki; O’na hizmet etme isteğimiz Kutsal Kitap’ı okuyup Tanrı’nın sevgi ve lütfunu öğrendikçe, giderek artmaya başlamıştı. Nitekim günün birinde evimizin bir köşesinde diz çökerek; Tanrı ile aramızda bir antlaşma imzalamış ve yaşamlarımızdaki belli-başlı işleri O’na havale ederek, bunlardan vazgeçmiştik.

Mesih’e aşık olmadan ve O’nu gerçekten izlemeye başlamadan önce; arzuladığımız bütün her şeyin birer listesini, ikimiz de çıkardık. Meğer ne kadar da pahalı zevklerimiz varmış !

Sonra şöyle dua ettik: “Ya Rab, bütün düşündüklerimiz ve arzu ettiklerimizi Sana getiriyor ve teslim etmek istiyoruz. Senin her şeyi yapmaya yetecek lütfun ve kudretin sayesinde Sana daha iyi hizmet sunabilmek için, bize şimdiye kadar engel olan her ne varsa, bunlara sırtımızı çeviriyoruz. Sen bize her şeyden önce, Tanrı’nın Egemenliğini aramamızı buyurmuşsun. Biz de şimdi her şeyi bir kenara bırakıp; Seni ve Senin yollarını aramak istiyoruz. Sana hizmet etmek, yapmamızı istediğin şeyleri yerine getirmek ve her neye mal olursa olsun, nereye gitmemizi istiyorsan oraya gitmek arzusundayız.”

Bugün için eşim ve ben, bu dünyaya ait olan pek az şeyi elimizde bulunduruyoruz. Bütün sahip olduğumuz; günlük ihtiyaçlarımızı giderecek birkaç eşyadan ibaret. Kirada

oturuyoruz. Arabamız bile yok. Ama yaptığımız çalışmalara sağlanan imkanlar, bir yerden başka bir yere giderken hiç sorun olmuyor. Bankada birikmiş paramız da yok. Kelimenin tam anlamıyla; günü birlik yaşıyoruz. Ama tüm bunlara karşın; içimizde Mesih'e duyduğumuz aşkla, O'nun için yaşamak; Kralların Kralı ve Efendilerin Efendisi Rabbimize, önceleri bizi engelleyen barikatlarla karşılaşmaksızın hizmet vermek, yaşamlarımıza ne büyük bir heyecan, içimize ne büyük bir coşku katmaktadır !

Tanrı'nın sizden yapmanızı isteyeceği şey; bizim yaptığımız işle aynısı olmayabilir. Ancak durumunuz her ne olursa olsun; yaşamınızı dolduran her bir arzu ve isteğinizi Tanrı'ya getirip teslim ettiğinizde, O yüce Varlığa tüm kalbinizle güvenebilirsiniz. Hayatta hiçbir şey, her şeyden önce Tanrı'nın Egemenliğini aramaktan ve yaşamlarımızın kontrolünü sürekli olarak Mesih'e bırakmaktan, yapmamızı istediği şeyleri yerine getirmemizden, bizleri kullanarak diğer insanların yaşamlarını değiştirmesini seyretmekle kıyaslanamaz. Ve hatta bunun kadar zevkli ve heyecan verici olamaz. İşte yaşamlarımızı en iyi biçimde ve değerli bir şekilde sürdürmek de buna denir.

İlginiz en çok çekecek olan şeylerden birisi de; yaşamlarımızı Mesih'e, bundan böyle hiçbir kuvvetin değiştiremeyeceği bir şekilde bağladığımızı izleyen kısa bir süre içinde, bu, dünya çapındaki iman yayma çalışmalarının ilhamını O'nun imanlıya nasıl verdiğini görmek olacaktır.

### **İMAN EDEREK DUA EDİN !**

İkinci olarak kişisel stratejinizi geliştirmekte size yol göstermesini Tanrı'dan dua ederek isteyin. Bunu yaparken de, içinizdeki iman eksiksiz olduğundan emin olun. Tanrı'ya dua ederken; O'nun sizi duyması, içinizdeki iman sağlam olup-olmadığına bağlıdır. Şu an için, en kısa yoldan Mesih'e ne şekilde hizmet edebileceğinizi göstermesini, Tanrı'dan dileyin. Bu hizmeti verirken; kendi stratejinizi kendinizin hazırlamasına gerek yoktur. Sizin şu anda yapmakta olduğunuz şey; Tanrı'nın önceden hazırladığı bir planı bulup, ortaya çıkarmaktır. Bunu size, Tanrı'nın Kendisi açıklayacaktır.

Bu konuda verilebilecek örneklerin en mükemmeli, İsa'dır. Bu dünyadaki bedensel yaşamını sürdürürken; alacağı önemli kararlardan her birini ve yaşamındaki her dönüm noktasını, önce Göksel Baba'sına açar ve bu konuları O'nunla görüşürdü.

Siz de dua ederken; Tanrı'dan kişisel stratejinizi belirlemesini ve bunu uygulama alanına aktarmanız için yeterli olan her türlü bilgi ve hikmeti, size vermesini dileyin. Bunu bekleyin. Ümit dolu bir imanla O'nu beklemeniz ve O'na sarılmanız; Tanrı'yı hoşnut eder.

Duanın ne kadar önemli ve güçlü olduğunu, yüzyıllar boyunca Tanrı çocuklarının yaşamlarında kendini göstermiştir.

### **STRATEJİNİN ŞEMASI:**

Üçüncü olarak; dualarınız karşılığı Tanrı'nın size açıkladığı stratejiyi özetleyerek, bunun bir şemasını çıkarın. Kendilerine Mesih'i anlatacağınız belirli kişilerin bir listesini hazırlayın. Görüşebileceğiniz birtakım kişileri kafanızda belirleyin ve bunlara teker teker erişebilmek için kendinize bir rota belirleyin. Ör: İşe, size en yakın kişiler olan ailenizden başlayın. Unutmayın ki; evinizde uyguladığınız yaşam biçimi, başka yerlerden çok daha kolay bir şekilde göze çarpar ve yapacağınız tanıklığa en büyük desteği sağlar. Tanrı'nın sizi Kutsal Ruh'uyla dolduracağına inanın ve bu konuda her zaman O'na güvenin. Bu, Ruh'un meyvesi olan davranışlarınız; İsa'nın yaşamınızda neler yapmış olduğuna tanıklık edecektir.

İş yerinizdeki kişilere de nasıl erişebileceğinizi düşünün. Mesih inanlısı olarak tanıdığınız kişileri arayıp bulun ve onlardan sizi destekleyerek; iş yerinizdeki iman yayma çalışmalarınıza yardımcı olmalarını isteyin. Bağlı bulunduğunuz iman topluluğunda kendinizi belli edin ki; imanda olgunlaşmış kişiler sizden yararlanabilsin. İman yayma çalışmalarında

onlara elinizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışın. Bağlı olduğunuz iman topluluğundaki diğer kişileri de, kendi stratejilerini hazırlamaları için yüreklendirin.

Komşularınızı, imanı yayma çalışmalarınızı yürütebilmek amacıyla evinize çağırın. Onlara ikramda bulunun. Size yakın oturan kişileri bir araya toplayarak; onlarla iman yayıcı Kutsal Kitap çalışmaları düzenleyin. Dostlarınıza, İsa'nın yaşamınızda neler yaptığını ve aynı şeyleri kendilerinin yaşamlarında da yapabileceğini anlatın.

Oturduğunuz çevredeki 100 evi belirleyip; bu evlerde yaşayan herkese Mesih'i tanıtmak ve anlattıklarınızla ilgilenip, size karşılık veren kişileri Mesih'in öğrencisi olarak yetiştirmeye yardımcı olmak amacıyla, çevrenizde yapılacak iman yayma çalışmalarına gönüllü olarak önderlik edin.

### **YAŞAM BİÇİMİ:**

Görüşmek isteğinde bulunduğunuz insanlar için dua edin. Onlara erişemeye çalışmadan önce, bunu muhakkak yapın. Daha sonra kendilerine gidip; İsa Mesih sayesinde kavuşabilecekleri, Tanrı'nın sevgi ve bağışlamasından söz edin. Bu kişilere, Mesih'i kabul etme şansı tanıyın. İmanınızı başkalarıyla paylaşmayı öyle benimseyin ki; artık bu bir yaşam biçimi olsun. Önünüze gelen yaşlı-genç, herkese; Mesih'ten söz edin. Bu kişiler Mesih'e Rab ve Kurtarıcıları olarak güvendiklerinde; onları Mesih'in öğrencileri olarak yetiştirmeye başlayın. Çoğalım halkasının onları da içermesine önyak olun. Bu kişileri, Mesih'in vermiş olduğu mesajı; bütün çevrenize yayma çalışmalarınızda, size katılmaları için çağırın.

Radyo, TV, gazete ve mecmualar gibi; geniş insan kitlelerine ulaşılabilen araçlardan yararlanarak, verdiğiniz Müjde'yi mümkün olduğunca duyurmanın yollarını arayın. Dua ederek; bu haberleşme olanaklarına, Mesih'i tanıtmaya faydalı olabilecek şekilde tanışma fırsatları araştırın ve bu konuyu elverişli biçimde kullanmaya bakın. Bu çalışmalarınızda izleyeceğiniz yolu size açıklarken; Mesih'in imanınızı kuvvetlendirmesine kendinizi açın. Bunu yaparken de; O'nun toplumumuzda yapılacak Yüce Görevi yerine getirme çalışmalarına yardımcı olabilmeniz için, izlenmesi gereken mükemmel bir planı olduğunu da aklınızdan çıkarmayın.

### **YETİŞTİRME VE ARAÇLARI:**

Dördüncü olarak; Yüce Görevi yerine getirmeye katkıda bulunmada kendinize çizdiğiniz yolu uygulama alanına nasıl aktaracağımıza ilişkin, edinebileceğiniz her türlü bilgiye sahip olun. Bu bilgileri edinmede; imanda yetişkin kişileri bulup, onların deneyim ve yetiştirme yollarından yararlanın. Dergi, kitap gibi araçları; bu yolda nasıl kullanabileceğinizi onlardan öğrenin. Göreceksiniz ki; dua ederek yola çıktığınızda, çevrenizde her zaman size bu konuda yardımcı olacak insanları bulacaksınız.

### **İMAN TOPLULUĞUNUN ROLÜ:**

Kişilerin Mesih inancında olgunlaşmaları; bağlı buldukları iman topluluklarına katılmak ve bu toplulukların önerdiği talimata uymakla sağlanır. İman toplulukları; içlerine Mesih sevgisi yerleşmiş kişileri, Kutsal Kitap çalışmalarına katılmak ve imanı yaymaya yönelik kişisel atılımlarda bulunmak konularında cesaretlendirici unsurlardır. Bu toplulukların kişilere ilk öğrettikleri şey; yaşamlarını Mesih'in sevgisi ve Kutsal Ruh'un verdiği güçle nasıl sürdürebilecekleridir. Bu kişilere, Tanrı'nın öne şart sürmeksizin verdiği Sevgi, Mesih'in diriliş gücü açıklanır. Mesih'i düzenli bir şekilde yaşam biçimi haline getirilerek; başkalarıyla paylaşma öğretilirken, onların ruhsal büyümeleri hızlandırılır.

“Kazanma” ve “yapma” kavramları yerinde vurgulandığında; bunun kaçınılmaz sonucu şu olacaktır: Mesih inanlısı, Mesih'in vermiş olduğu Müjde'yi gidip; başkalarına duyurmayı büyük bir arzuyla benimseyecektir. Tanrı'nın Sevgi ve Bağışlamasını doğru bir şekilde kavrayan ve içindeki Mesih imanını başkalarına nasıl anlatabileceğini öğrenmiş olan

bu inanca yeni gelmiş biri, bundan böyle bedensel zevklerini ön planda tutmayacaktır. Güçsüz ve verimsiz bir şekilde yaşamının anlamsızlığını anlayacak ve yaşamını bu şekilde sürdürmek; artık ona bir doyum sağlamayacaktır. Çünkü o insan artık bilir ki; alelade bir insan olmaktan çıkmış ve yaşamındaki büyük boşluk dolmuş, kutsal bir amaca yönelmiştir.

İsterseniz sizi bu konuda biraz daha yüreklendireyim ve kişisel olarak çizeceğiniz yola ışık tutayım !

İçinizdeki Mesih inancını paylaşmak üzere, Tanrı'nın aklınıza ve yüreğinize getirdiği kişileri tek tek belirleyip; bunların bir listesini çıkarın. Bu, ruhsal artmadır. Ruhsal çoğalma için ise; Mesih'teki bol ve bereketli yaşamı nasıl süreceği ve bunu başkalarına nasıl anlatacağı konusunda yetiştireceğiniz kişileri belirleyerek, yapacağınız bir başka listeye bunların adlarını sıralayın. Daha sonra da vakit kaybetmeden; bu çizdiğiniz yolda çalışmalarınıza başlayın.

### **İMAN YAYMADAKİ GERÇEKÇİLİK:**

Son olarak; ki bu, kesinlikle yapılmalıdır: Bütün dikkatinizi gerçekten de imanı olumlu olarak yaymaya verin. Yüce Görevin yerine getirilmesine yardımcı olmaya, bulunduğunuz çevreden başlamak kaydıyla; ilk adımı atın. Dua ederek Mesih'ten yakınlarınızı, dostlarınızı, komşularınızı ve iş arkadaşlarınızı Kendisine çekmesini dileyin. Daha sonra, Mesih'in öne sürdüklerini giderek; onlara sevgili Rabbimizi tanıttın. Bu kişisel stratejiyi uygularken; Yüce Görevi yerine getirmek üzere yaptığınız bu çalışmaların ardında yatan, dünya çapındaki hedeflerinizi düşünün. Bu, sizin bir nokta etrafında dönmenizi ve ulaşılması gereken asıl hedefi ertelemenizi önleyecektir.

\*\*

Kutsal Ruh'un yolunuza saçtığı ışık altında, İŞİNİZİ PLANLAMA VE PLANINIZI UYGULAMA konularında, içinizdeki büyük ve tam bir güvenceyle yolunuzda ilerleyebilirsiniz. Öğrenci, ev hanımı, iş adamı, çöpçü, polis ya da her kim olursa olsun; her Mesih inanlısı, içinde bulunduğu topluma ya da etkin olduğu alandaki insanlara erişmede kendilerine yardımcı olacak kişisel bir stratejiye gereksinime duymaktadır.

Tarihin günden güne değişen bu karışık zaman diliminde, hislerinde samimi ve akli başında hiçbir Mesih inanlısı; olduğu gibi kalmaya ya da "işleri oluruna bırakmaya" cesaret edemez. Kim ve de ne olursanız olun; eğer Tanrı'nın sizi kullanmasına elverişliyseniz, O sizi bu dünyanın değişmesine yardımcı olarak kullanacaktır. Değiştirilerek; hedefe varmak üzere yetiştirilmiş yeterli sayıdaki Mesih inanlısı, değişmiş koca bir dünyaya eşittir. İnsanı yalnız ve yalnız, İsa Mesih değiştirebilir. Ve yalnız O, sizi ve diğer Mesih inanlılarını kullanarak bu işi gerçekleştirebilir. O sizden HEMEN, ŞU ANDA işe koyulmanızı istemektedir.

### **KOMÜNİZMİN BÜYÜMESİ:**

1903 yılında Lenin, sadece 17 kişiyle Komünizmin temelini atmıştır. Yine de 1917'de, yalnızca 40.000 yandaşıyla bütün bir Rusya'yı ele geçirmiştir. Günümüzde Komünistler, dünyada yaşayan insanların 1/3'ünden fazlasını idare etmekte ve bunun dışında kalan insanların çoğu da bu büyümeden etkilenmektedir. Böylece de Komünizm, bu topluluklar bünyesine sızmış bulunmaktadır.

Peki Komünistler neden dünyayı bu şekilde ellerine geçirmektedir? Çünkü; kendilerini bu işe adanmışlardır. Ör: nişanlısından ayrılmış genç bir Komünist eski nişanlısına, vardığı şu kakarı açıklayan mektubu yollamıştır:

"Biz Komünistlerin başına gelmedik kalmıyor. Bugün dünyanın her tarafında vurulan, asılan, hor görülen, işlerinden kovulan ve şu ya da bu şekilde rahatsız edilenler, hep bizleriz. Gözle görülen gerçek bir yaşam savaşını, yoksulluk içinde vermekteyiz. Kazandığımız birkaç kuruşu, kendimize yetecek kadarını ayırdıktan sonra; son kuruşuna kadar partiye geri



vermekteyiz. Bize “fanatik” diyorlar. Öyleyiz de...Yaşamlarımız, üzerimize kapkara bir bulut gibi çöken tek bir yüce unsur tarafından ele geçirilmiştir. “Dünya Komünizmi için mücadele etmek.” İşte benim bütün yaşamım, işim, dinim, alışkanlığım, sevgilim, karım, metresim, suyum ve ekmeğim; bundan ibarettir. Bütün günlük uğraşım, geceleri rüyam, hep budur...Bu nedenle herhangi bir dostluk, aşk macerası, hatta yaşamıma yol göstererek; onu sürükleyip götüren bu güçle ilgili olmayan bir konuşmayı bile sürdürebilmem olanaksızdır. Saplanıp kaldığım inançlarım yüzünden hapsilere düştüm ve gerekirse bu uğurda hayatımı vermeye de hazırım.”

Yanlış bir doktrine kendilerini adanmış ve Komünizm denen bu felaketin uğruna ölümü bile göze alan kişiler, bu denli ateşli oluyorlarsa; Kutsal Yasa'nın gerçeğinden ayrılmayan kişilerin, kendilerini Rab İsa'ya daha büyük bir gayret ve istekle bağlamaları gerektiğini bir düşünün !

### **MESİH'İN ÖĞRENCİLERİNİN KENDİLERİNİ ADAMASI:**

Mesih'in ilk öğrencileri ve o ilk yy.'ın Mesih inanlıları, kendilerini imanlarına bu şekilde adanmışlardı. Mesih uğruna önemli işler başarmış olan Tanrı hizmetkarlarının her biri, böyle bir adanmayı gerçekleştirmişlerdir. Bizlerin ise; bundan çok daha fazlasını yapması gerekmez mi? Tanrı, Egemenliği uğruna büyük kahramanlıklar yaptırabilecek; kendilerini bu işe tam olarak adanmış Mesih inanlılarını aramaktadır.

Zamanımız İncil Bilimcilerinden biri, şöyle demiş: “Eğer dünyaya, insanın kendisini Mesih'e adamasının alışılmış ve hep aynı telden çıkan bir ses, sıkıcı bir monotonluk olmadığını; insan ruhunun tadabileceği zevk ve heyecanların en büyüğü olduğunu gösterebilseydik, bugün kiliselerin dışında elleri cebinde, boş amaçları düşleyerek İsa'ya yan gözle bakarak dolaşan insanlar; koşup, büyük bir sadakatle içeriye doluşurlardı. Ve biz de, Hasat Bayramından bu yana yaşanmış en büyük uyanış sahnesine tanık olabilirdik.”

İnancıma göre; bizler gibi daha milyonlarca Mesih inanlısı artık, Göksel Baba'mızın bu işini, ne denli ciddiye almamız gerektiğini fark etmeye başlamışlardır. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan insanların hayatlarında, şu ya da bu şekilde Tanrı'nın çalışmasını kendi gözlerimle gördüğümünden eminim ki; Pentikost Gününden bu yana en büyük ruhsal uyanış zaten başlamış bulunmaktadır.

Tıpkı elçi Pavlus gibi birçok kişi, başkalarına Mesih'i anlatmaktadır. Onun söylemiş olduğu şu sözleri, günümüz insanların çoğu benimsemiş ve uygulamaya başlamıştır: **“Her insanı Mesih'te yetkinleşmiş kişiler olarak Tanrı'ya sunmak için, herkesi uyararak ve onları tüm bilgelikle eğiterek Mesih'i bildiriyoruz.” (17)**

### **İŞİN GERÇEK ÖNEMİ:**

Birkaç zaman önce, iş dolayısıyla Roma'ya gitmiştim. Bir akşam üstü; Roma'nın Forum denilen meşhur meydanında oturmuş, dinleniyordum. Gözümde birdenbire Roma'nın o eski hali canlanıverdi. Roma imparatorluğu, yaklaşık 1000 yıl kadar tüm dünyaya hükmetmişti. Kazandıkları zaferleri kutlamak ve şeref madalyalarını almak üzere; nice muzaffer komutan, bu meydanda boy göstermişti. Büyük Roma imparatorluğunu oluşturan çeşitli ülkelerin valileri, Forum'a gelip gitmişti. Senatörler burada toplanıp; Roma'nın kaderini çizen yasaları kararlaştırmışlardı. Yine bu meydanda Sezar, bir suikast sonucu hayata veda etmişti. Tarihin dramatik sahnelerinin oynandığı meydan, işte bu Forum'du. Kafamdan tüm bunlar geçerken; büyülenmiş gibi oracıkta oturup kalmıştım.

Aynı gün, daha erken saatlerde elçi Pavlus'un yaşamının son birkaç yılını geçirdiği sanılan; Forum'dan birkaç cadde ötedeki zindanı ziyaret ederek, oradaki hücrelerini görmüştüm. Şayet ben o günlerde yaşamış ve Pavlus'u görmek için o hücreye inmiş olsaydım; Mesih'e “körü körüne bağlı” bu adamı görmek, Roma'nın süslü-püslü liderlerini görmek kadar beni etkilememiş olacaktı.

Aslında Pavlus silik bir tipti. Ne emir verme yetkisine; ne de güzel sözler söyleme yeteneğine sahipti. Ancak o, parlak bir zeka; yanıp-tutuşan bir yürek ve Tanrı'nın bereketlediği kalemiyle, bütün hayatını ölümden dirilmiş olan Mesih'e vermiş biriydi. O, Tanrı tarafından seçilmiş ve belirli bir göreve tayin edilmiş bir kişiydi. Mesih'in dünyadaki insanlar için çekmiş olduğu sıkıntıları ve üzüntüleri O'nunla paylaşmış; ve Mesih'in buyruklarına boyun eğerek, kendisini tamamen Yüce Görevin yerine getirilmesine adanmıştı.

Tanrı'nın, zindana atılmış bu adama yaptıkları; Roma Forum'unda meydana gelmiş olan her şeyden, çok daha büyük bir anlam ve önem taşıyordu. Tanrı, Kendisine adanmış bu hayatı alarak; tarihin akışını değiştirmek amacıyla kullanmıştı. Bugün bizlerin, yüreklerimizi İsa Mesih'e çevirerek, birer Mesih inanlısı olarak gerçekleştirdiğimiz ibadetlerimiz, belirli bir ölçü dahilinde Tanrı'nın elçi Pavlus aracılığıyla yapmış oldukları yüzündendir.

### **MESİH ÖĞRENCİLİĞİNE ÇAĞRI:**

Tıpkı Tanrı'nın Pavlus'u ve yy. boyu onun benzeri kişileri kullandığı gibi; şimdi de Kendi Egemenliğini yüceltmek için kullanacağı insanları aramaktadır.

İsa şöyle buyurmuştur: “Gidin... Her milletten öğrenciler yetiştirin.”

Öğrenciler yetiştirmek için; her şeyden önce kendimizin öğrenci olması gerekmektedir. Tıpkı baba oğul, ya da bir çocuğun meydana gelişindeki katkımız gibi...Neslimizin ayakta durmasını ve devamını sağlamak için gerekli olanı, yine biz üretiriz. İcini dolduran Kutsal Ruh'un bütünlüğüyle nasıl yaşanacağını kavramış ve kendisini Mesih'e adanmış kişi; Mesih inanlısı öğrenciler yetiştirmeye katkıda bulunacak ve kendisinde bulunan yetenek ve nitelikleri, onlara da aşılayacaktır. İsa şöyle demiştir:

**“Ardından gelmek isteyen, kendini inkar etsin, her gün çarmahını yüklenip Beni izlesin.”(18)**

**“Biri Bana gelip de babasını, annesini, karısını, çocuklarını, kardeşlerini, hatta kendi canını bile gözden çıkarmazsa; benim öğrencim olamaz.” (19)**

Bazı kişiler için bu şekilde yapılacak öğrencilik çağrısı, sert bir tutumla karşılanabilir. Belki de Petrus, Rab'be şu sözleri söylediğinde; aklından şu düşünce geçmekteydi: “Bak, biz her şeyi bırakıp; Senin ardından geldik.”

Peki İsa'nın verdiği cevap neydi ?

**“Size doğrusunu söyleyeyim. Benim ve Müjde'm uğruna evini, kardeşlerini, ana ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakıp da, şimdi bu çağda çekeceği zulümlerle birlikte yüz kat daha fazla eve, kardeşe, anneye, çocuğa, toprağa ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur.” (20)**

Mesih'in bu vaadi, ilk önce Kendisini ve Egemenliğini arayan kişilerin yaşamlarında yerine getirilmiş; ve bu kişiler sayısız kez bu vaadin yerine geldiğine tanıklık etmişlerdir. Ancak burada söz konusu olan elbette her zaman maddesel şeyler değil; çok daha anlamlı ve zenginlik getiren ruhsal ödüllerdir.

### **İLK ÖNCE MESİH:**

Eşime evlenme teklifinde bulunurken; İsa Mesih'i kendisinden daha çok sevdiğimi; gerek yaşamımızda, gerekse yuvamızda O'nun her zaman ilk planda geleceğini açıkladığımda, kapıldığı endişeyi hiç unutmuyacağım. Göstermiş olduğum böylesi bir “fanatik” tutuma bir anlam verememesine rağmen; daha sonra eşim de yaşamını Mesih'e teslim etmişti. Artık benimle birlikte o da: “Hayatımda ilk öncelik sırasını Mesih alır.” demektedir. Birbirimize olan sevgimiz, düşüncelerimiz; Mesih'e olan kişisel bağlılıklarımız ve O'na duyduğumuz sevgi nedeniyle, daha da artmış ve yaşantılarımızı tek tek zenginleştirmiştir. O'nun sevgisini yayma çalışmalarımızı; rüyalarımızda bile görmeye cüret edemeyeceğimiz bir biçimde bereketlemiş ve verimli kılmıştır. Şimdi artık şu düşünce

akıllarımızdan çıkmamaktadır: “Eğer Mesih Tanrı’ya ve benim için canını verdiyse; artık O’nun yolunda yapabileceğim hiçbir şeye, çok büyük bir şey gibi bakamam.”

### **YÜCE GÖREV TOPLULUĞU:**

Rabbimiz uğruna Yüce Görevin yerine getirilmesine yardımcı olmak; yüzyıllar boyu en anlamlı ve en önemli bir iş olmuştur. Bu önemli işin, neslimizde de devamını sağlamakta payımızın olması; benim olduğu kadar, sizin de iftihar edeceğiniz bir durumdur. Rabbimizin uğruna ve O’nun adına dünyanın her tarafındaki insanlardan; kişisel zevk ve arzularını, bencil isteklerini bir kenara bırakarak, elçi Pavlus’un söylediği şu sözlere katılmalarını arzu ederim: “Ben, İsa Mesih’in bir kölesiyim. Yüce Görevin yerine getirilmesine yardımcı olabilmek için, bütün dikkat, zaman, yetenek ve zenginliklerimin hepsini O’na vereceğim. Sabahları yataktan kalkıp ve geceleri yatağa girinceye kadar geçen zamanın tümünü, O’nun dünyaya yönelik stratejisine vermek istiyor, bu tadına doyum olmaz çabada benim de tuzumun olmasını arzuluyorum.”

Yaşamınızı tam olarak ve hiçbir şey saklamaksızın Mesih’e getirip teslim edecek ve bu Yüce Görevin yerine getirilme çalışmalarına katkıda bulunabilecek misiniz? Bunun, fedakarlık demek olduğunun; herhalde farkındasınızdır. Bazıları için bu, ölüm ya da daha doğru bir ifadeyle; şehitlik anlamına gelebilir. Ancak izlenecek Rab İsa Mesih’ten yüce bir Önder düşünebiliyor musunuz? Kendinize gösterebileceğiniz, O’nunkinden daha büyük ve kutsal bir nedeniniz var mı? Sizin için yapmış olduklarının karşılığında duyduğunuz şükran ve sevginin bir ifadesi olarak ve vermiş olduğu emre boyun eğerek; Yüce Görevin bu nesilde de yerine getirilmesi için katkıda bulunmak arzusunu taşıyor musunuz?

### **BEŞ MİLYON GÖNÜLLÜ:**

Tanrı’dan dileğimiz; bu Yüce Görev topluluğuna, gönüllü olarak katılacak 5 milyon Mesih inanlısını harekete geçirmesidir. Tanrı’nın bize temin edeceği kişiler bize Kurtarıcımızın sevgi ve bağışlama Müjde’sini; dünyadaki irili-ufaklı 209 ülkedeki, insanlara iletebilmekte yardımcı olacaklardır. Bu Yüce Görev topluluğuna katılmayı arzu ettiğinizde; Tanrı yolunuzu açacak; ve size gerekli olan her şeyi verecektir. Bağlı bulunduğunuz iman toplulukları, sizi bu konuda eğitecek; ve size her türlü kolaylık gösterilecektir. İçimizdeki Mesih sevgisi; tıpkı elçi Pavlus gibi bize, her şeyi yaptırabilecek güçtedir.

Kurtarıcımızın Sevgi ve Bağışlama mesajını duymak için; bu dünyada yaşayan insanların hepsi can atmaktadır, bunu aklınızdan çıkarmayın ! O’nun bu işe kendisini adanmış bir öğrencisi olarak; bu dünyanın değişip, iyiliklerle dolmasına katkıda bulunabilirsiniz. Eğer O’nun buyruğunu yerine getirmeye katkıda bulunmak üzere, kendinizi bu işe vermek arzusundaysanız, lütfen şu şekilde dua ediniz: “ Sevgili Göksel Babam ! tüm dikkatimi Sana vermiş bulunuyorum. Kendimi Sana veriyor ve beni istediğin şekilde kullanmanı arzuluyorum. Mesih’te verdiğin, Senin Sevgi ve Bağışlama mesajını dünyadaki herkese duyurmak için beni kullanmanı, böylelikle Sana ait biri olmak istiyorum. Beni temizlemek, güçlendirmek, bana ilham vermek, öğretmek ve Yüce Adına en büyük onur ve zaferi getirecek işleri başarmama güç vermen için, Sana çağrıda bulunuyorum. Yaşadığım süreç, Yüce Görevin yerine getirilmesine azami şekilde katkıda bulunmak üzere; bana Kutsal Ruh’unla güç ver. Bunu, Rab İsa’nın Yüce ve mükemmel ismiyle Senden istiyorum. Amin.”

Eğer bu şekilde dua ettiyseniz; İsa Mesih’e olan bağlılığınızı göstermiş oldunuz. Bütün zamanınızı, yetenek ve zenginliklerinizi bu işe yatırarak; Rabbimizin buyurduğu bu Yüce Görevin neslimizde de yerine getirilmesine katkıda bulunabilirsiniz. Bu şekilde kendinizi tam olarak Mesih’e adanmış oluyorsunuz. O artık size, tüm zenginlikleri verecektir.

Şunu unutmayın ki; içinize gelip yerleşmiş olan Mesih’in size vermiş olduğu güç sayesinde, dünyanın değiştirilerek iyiliklerle dolmasına katkıda bulunabilirsiniz.

## KUTSAL KİTAP REFERANSLARI

- 1.Matta 28:18-20
- 2.Samuel Zemer'in "Günümüzde iman yayın: Metod değil, Mesaj" adlı Kitabının 24. sayfası
- 3.Efeslilere Mektup 1:19-23
- 4.Koloseliler 1:15-16
- 5.Koloseliler 2:3,9,10
- 6.I.Yuhanna 4.4
- 7.Matta 16:18
- 8.Luka 2:10-11
- 9.Koloseliler 1:6
- 10.I.Selanikliler 1:5
- 11.Yuhanna 14:6
- 12.Elçilerin İşleri 4:12
- 13.I.Yuhanna 2:22-24
- 14.Elçilerin İşleri 1:8
- 15.II.Timoteyus 2.2
- 16.II.Timoteyus 2:4
- 17.Koloseliler 1:28
- 18.Luka 9:23
- 19.Luka 14:26
- 20.Markos 10:28-30

## ÇALIŞMA REHBERİ

1. Birbirini izleyen 6 günde, bu kavramı okuyun. Ya da doldurulan kaseti dinleyin. Yapılan eğitim araştırmaları kanıtlamıştır ki; bir kavramı olduğu gibi anlayabilmek için, bunu 6-10 kez okumak ya da dinlemek gerekmektedir. Bu kavramda özetlenmiş prensipleri uygulamanız, Yüce Görevin bu nesilde yerine getirilmesi çabalarına katkıda bulunmakta önemli bir payınız olmasını sağlayacaktır.

2. Yüce Görevi, Matta İncil’inde verilmiş olduğu gibi ezberleyin. Matta 28:18-20 “İsa yanlarına gelip, kendilerine şunları söyledi: ‘Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymalarını onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.’”

Yapacağınız bellek işi, bu kavramın hepsini bir günde okuyup bitirmektense; bütün bir hafta boyu her gün bunu gözden geçirmeniz durumunda, sizin için daha kolay ve daha uzun ömürlü olacaktır. Bu arada İncil’den alınmış ayetleri de gözden geçirip, önceki kavramlarda ezberlemiş olduğunuz ayetlerle birlikte bu yenileri de aklınızda tutun.

3. Bu üitedeki Kutsal Kitap çalışmasını, burada sorulan soruları okuyarak ve Kutsal Yazılardaki referanslara bakıp, boşlukları cevaplayarak yapınız.

4. Kutsal Kitap çalışmalarının yapıldığı gurup toplantılarına katılın. Eğer şimdiye kadar böyle bir Kutsal Kitap çalışması yapan ya da Başkalarına Aktarılabilir Kavramları inceleyen guruba katılmadıysanız; çalışmalarınızda size katılmaya çağıracağınız başka dostlarınızla kendi gurubunuzu oluşturabilirsiniz. Kutsal Kitap çalışmalarınızda vereceğiniz cevapları yazarken; Tanrı’nın size, bu Yüce Görevin yerine getirilmesine ilişkin neler öğrettiğini ve bu görevin yerine getirilmesine katkıda bulunabilmek için; kişisel olarak ne gibi bir potansiyele sahip olduğunuzu anlatın. Bu kavramda öngörülen prensipleri kendi yaşamınızda nasıl uygulayacağınızı ve bunları başkalarıyla nasıl paylaşabileceğinizle ilgili düşüncelerinizi, çevrenizdeki kişilere anlatın.

5. Aşağıda yazılanları yerine getirerek; bu “Yüce Görevin Yerine Getirilmesine Nasıl Katkıda Bulunulur” kavramını, yaşama biçiminiz haline getiriniz.

a. Bu Yüce Görev; yapılan planların ve sıkı çalışmaların dışında, Kutsal Ruh’un yardımı olmaksızın kesinlikle yerine getirilemez. Kendinize belirli bir gün seçin. Ve o gün yapacağınız dua ve planlar için, birkaç saat ayırın. Sizi kimsenin rahatsız edemeyeceği sessiz ve sakin bir yerde, Rab ile birlikte olun. Uzunca bir zamanı, Tanrı’ya dua etmekle geçirin. O’ndan, sizi Yüce Görevin yerine getirilmesinde bu işe ayıracağınız zaman, yetenek ve parasal zenginliklerinizi, değerlerinizi kullanmak konusunda yönlendirmesini ve idare etmesini dileyin. Daha sonra da, elinize bir kağıt ve kalem alın. Tanrı’nın sizden neleri yapmanızı isteyebileceğini göz önünde bulundurarak, kendinizi yapacağınız planın ön çalışmalarına verin. Planlarınızdaki düşünceleriniz, çevrenizde yaşayan insanlara, komşularınıza, iş çevrenize, bağlı olduğunuz iman topluluğuna ve içinde yaşadığınız topluma, ülkenize ve hatta tüm dünyaya yönelik olabilir. Bırakın, Rab size yol göstere. Yapacağınız bu planlamalar, sadece bir başlangıç niteliğinde olacaktır. Ayrıca işe koyulmanız, kendinize bir başlangıç noktası seçmeniz gerekmektedir.

b. Artık, düşüncelerinizi uygulama zamanı gelmiştir. bu durum, birtakım kişilerle Mesih hakkında yapacağınız görüşmeleri içerebilir. Belki de belirli hedef ve düşüncelerinizi gerçekleştirmede, size yardımcı dokunacak kimseleri arayarak bulacaksınız. Planlarınızı uygulamaya başladığınızda; düşüncelerinizin bazılarının işe yarar, bazılarının ise yersizliğinin farkına varacaksınız. Çaba gösterip; hemen başarıya ulaşmamak sizi korkutmasın. Ne kadar çok hata yaparsanız; bilginizi o ölçüde artırmış olursunuz. İşinize

yaramayan şeylerden vazgeçerek; yararlı olan uygulamalarla devam etmesini öğrenin. Unutmayın ki; ne kadar çok insan yetiştirerek, bunları Yüce Görevin yerine getirilmesine katarsanız, kendi gayretlerinizi de o kadar çoğaltmış olursunuz. Burada önemli olan şey; çoğalmadır.

c.Planlarınızı uygulamada daha iyi bir duruma gelmenizi sağlayacak kişisel olarak yetiştirilmenizi daha yüksek bir seviyeye nasıl çıkarabileceğinizi düşünün. Eğitim sizin, başkalarının deneyimlerinden yararlanmanızı sağlar. İnsanın eğitilip, yetiştirilmesi; bazı hallerde bütün bir ömrü içerebilir.

d.Bu çok önemli gerçeği başkalarıyla paylaşmakta, bu Kavramın başındaki kısa özeti veya sonundaki genişletilmiş özeti, ya da bu Kavramın doldurulduğu bir kaseti kullanın. Bütün bir hafta boyu bu paylaşmayı yapabildiğiniz kadar sık tekrarlayın. Bu kavramı paylaştığınız kişilere vermek üzere yanınızda bir kitapçık veya kaset ya da bant bulundurun ki; bu kişiler de Kavramın içeriğini derinlemesine inceleyebilsin ve bunu başkalarıyla paylaşabilsin.

## KUTSAL KİTAP ÇALIŞMASI

Yüce Görev, Yeni Antlaşma'nın aşağıdaki bölümlerinde çeşitli şekillerle belirlenmiştir. Matta 28:18-20; Markos 16:14-16; Luka 24:46-48; Elçilerin İşleri 1.8. Bu bölümleri okuyarak; aşağıdaki soruları cevaplayınız:

1.Yüce Görev, kimin tarafından verilmiştir?

.....

2.İlk başta bu Görev, kime verilmiştir?

.....

3.Bu mesaj, kimlere verilecekti? (Markos 16:15; Luka 24:47 ve Elç. İşl. 1:8)

.....

4.Açıklanacak, duyurulacak olan bu mesajın, esası neydi? (Markos 16:15; Luka 24:47; Elç.İşl.1:8)

.....

5.Mesih'e kazandırılacak öğrenciler, coğrafik konum açısından dünyanın nerelerine dağılmış olacaktı? (Matta 28:19)

.....

6.Öğrenci edinme yönteminde, bu öğrencilere; ne yapmaları öğretilenecekti? (Matta 28:20)

.....

7.Mesih'in vermiş olduğu bu mesajın, dünyanın tümüne duyurulma konusunda; öğrencilik yöntemi sizce neden bu kadar önemlidir?

.....

8. Çoğu kişi, Yüce Görevin günümüz insanlarına verilmemiş olduğunu (ilk inanlılara verildiğini) ve o devrin öğrencilerine yönelik olduğunu ileri sürmüştür. Matta 28:20. ayette; Yüce Görevin günümüz Mesih inanlılarına da verilmiş olduğunu kanıtlayan iki gerçek nedir?

.....

9.II.Timoteyus 2:2 ayetinde özetlenmiş olan çoğalma yöntemi; bugün için Yüce Görevin yerine getirilmesinde, niçin bu kadar büyük bir önem taşımaktadır?

.....

10.Romalılar 12:1-2.ayetlerinde özetlenmiş olan, insanın kendisini bu işe gönülden vermesi; Yüce Görevin yerine getirilmesinde niçin bu kadar gereklidir?

.....

11.Aşağıdaki ayetlere bakarak; Yeni Antlaşma Mesih inanlılarının, Yüce Görevin yerine getirilmesinde bu kadar olumlu ve kararlı bir tutum peşinde olduklarını nasıl açıklayabilirsiniz? (Elç. İşl.5:14; 6:7; 8:14; 11:21; 14:1; 16:5; 17:6)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

12. Yeni Antlaşma İman Topluluğunun başarıya ulaşmasındaki nedenlerden bazılarını sıralayınız. (I.Selanikliler 1:5-10)

.....  
.....  
.....  
.....

13.Hiçbir kuşkunun yer almadığı bu kararlı ve ne yaptığını bilen iman yayıcılığımızın, Kutsal Ruh tarafından güç alan kişilerden taşıp; dışarıya vurması gerektiğindeki önem neden bu kadar büyüktür? (I.Selanikliler 1:5-6; 1:10-12)

.....  
.....  
.....  
.....

14.Yüce Görevin, bu nesilde yerine getirilmesi amacını güderek; yapabileceğinizi düşündüğünüz en az 10 işin bir listesini çıkarınız.

.....  
.....  
.....  
.....



## GENİŞLETİLMİŞ ÖZET

Rabbimizin biz kullarına verdiği bu Yüce Görev; insanlara, yerine getirmeleri için verilmiş planların en büyüğüdür. Bu Görev, tarihe geçmiş ve kesinliği tartışılmayacak en büyük vaad ile; geleceği ve geçmişi kapsayan en büyük GÜÇLE ilgili olarak, yaşamış ve yaşayacak olan en büyük olan KİŞİ tarafından bizlere verilmiştir.

### I. Bu Yüce Görevi veren kimdi? Bunu kimlere vermişti?

- A. "Yeryüzü ve gökyüzündeki bütün yetki bana verilmiştir." Şeklinde bir ifade kullanabilen, sadece Mesih'ti. O'ndan başka hiç kimse, böyle bir ifade kullanamazdı.
1. O, Tanrı'nın Tek ve Eşsiz Oğlu'dur.
  2. Mesih, Kendisini kabul eden herkesi günahlarından kurtarıp; onlara Sonsuz Yaşam vermek için çarmıhta canını vermiş ve 3 gün sonra ölümlerden dirilmiştir.
  3. O, Kendisine inananların yaşamlarını sonsuza dek değiştirmiştir. Öyle ki; tüm bir tarih boyunca bunu, hiç kimse başaramamış ve başaramayacaktır.
  4. O, insanların yaşamlarını değiştirdiği gibi; ulusların da kaderini değiştirmeye yetkilidir.
  5. "Tanrılığın bütün doluluğu, bedence Mesih'te bulunuyor. Siz de, her yönetim ve hükümlerliliğin başı olan Mesih'te doluluğa kavuştunuz." (Koloseliler 2.9-10)
- B. Yüce Görev, sadece O'nun ilk öğrencilerine değil; bütün Mesih inanlılarına verilmiştir.
1. Mesih'in öğrencileri Kutsal Ruh'un verdiği güçle, büyük bir cesaret göstererek; hayatları pahasına Tanrı'nın Sevgi ve Bağışlama Haberini gidip, tüm dünyaya duyurmak üzere her tarafa yayılmışlardır. Bunun sonucunda da; dünyada yaşayan insanlar değişmiş, kötülüklerinden vazgeçerek iyiliğe yönelmişlerdir.
  2. Bizlerin de Rabbin Diriliş gücüne güvenmesi, Kutsal Ruh ile dolması ve Mesih uğruna dünyanın tersini düzününe çevirmeye katkıda bulunması gerekmektedir.

### II. Bu Yüce görev, nedir?

- A. Bu sırasıyla; önce yaşadıkları toplumda duydukları Müjde'yi yaysınlar ve sonra da çevrelerindeki yeni kişileri Mesih'in öğrencileri olarak yetiştirebilsinler diye, her toplum ve her ulustan olmak kaydıyla Mesih'e öğrenci yetiştirme amacını içermektedir. (Matta 28:19)
- B. Bu Görev, Kutsal Yasa'yı (İncil'i) tüm insanlara, akla en uygun gelebilecek bir biçimde tanıtmak ve bunu dua ederek Tanrı'dan dilemek yollarını araştırmayı gerektiren bir Tanrı buyruğudur.
1. Ancak bu kişilerden bazıları, zihinsel veya bedensel özürlü olduklarından; sizi işitemeyecek ya da işitseler bile, bu söylediklerinizi anlamayacaklardır.
  2. Bunun yanı sıra, söylediklerimizi duyan herkesin, Mesih inancına gelmeyeceği gibi; bunların birçoğu da, onlarla yapacağınız ilk görüşmeden sonra bile Rabbimizin, sizin gördüğünüz güzelliklerini göreceksiniz ve O'nu yaşamlarına kabul edeceklerdir. (Koloseliler 1:6)

### III. Kendimizi niçin olduğumuz gibi, Yüce Görevin yerine getirilmesine adamamız gerekmektedir?

- A. Çünkü; gidip, bu Müjde'yi her tarafa yaymamızı emreden Mesih'tir. (Matta 28:19)
- B. Çünkü yaşamlarında Mesih olmayan kişiler, kayıp kişilerdir. (Yuhanna 14:6)

- C. Çünkü Kutsal Ruh, nerede yaşarlarsa yaşasınlar; bütün insanların yüreklerinde Tanrı'ya karşı duyulan dayanılmaz bir istek, bir açlık yaratmıştır. Bunun kanıtına da; Kutsal Ruh'un verdiği güçle, kendileriyle Kutsal Yasa'nın paylaşıldığı insanların gösterdiği karşılıklı rastlanmaktadır.

**IV. Yüce Görev, ne zaman yerine getirilmiş olacaktır?**

- A. Tanrı bize emrini vermiş ve bizi, bu emri yerine getirecek şekilde hazırlamıştır. Bu yüzden; O'nun bu isteğinin gerek zamanımızda; gerekse tüm nesiller boyunca yerine gelmesini arzuladığını kabul etmemiz gerekmektedir.
- B. İmanı yayma çalışmalarımızda; varılması gereken hedefleri seçmiş ve bu amaca varabilmek için dünyanın her tarafından iman toplulukları ve diğer Mesih inanlıları ile işbirliği yapma olanaklarını aramış bulunmaktayız.

**V. Yüce Görevin yerine getirilmesine katkıda bulunabilmek için, neler yapmalı ve nerelere gitmeliyiz?**

- A. Bunun için, dünyanın her tarafına yayılmamızdır.
- B. Mesih'in bu iş için çizmiş olduğu planı izlemeli ve işe, bize en yakın çevreden, sevdiğimiz en yoğun olduğu bölgeden başlamalıyız. (Elç. İşl.1:8)

**VI. Bu Yüce Görev, nasıl yerine getirilecektir?**

- A. Bundan 20 yıl kadar önce Tanrı bizlere, Yüce Görevin yerine getirilmesine nasıl katkıda bulunulacağına ilişkin bir ilham vermişti. Bu ilham, dünyanın her tarafındaki 210 ulus ve topluluğunu ilgilendiren bir planı içermekteydi. Şöyle ki:
1. Mesih'e yeni canlar kazandırılacak
  2. İmanlı kişiler yetiştirilecek
  3. Yetiştirilen bu kişiler; kazanılan canları kendileri gibi, yeni canlar kazanmaları için seferber edileceklerdir.
- Bu işin uygulaması; şu stratejiyi içermekteydi:
- a) Üniversite gençliğine erişilmesine yardımcı olmak
  - b) Daha düşük eğitim düzeyinde olan okullara da erişmek
  - c) Okul dışı kişilerle, imanın ileri gelenleri ve topluluklarıyla birlikte karşılıklı bir uyum içerisinde çalışmak.
  - d) Yapacağımız çalışmalarını her zaman için bulunduğunuz toplumla uyumlu düzeyde tutmak, toplumun en geniş kitlelerine hitap eden basın-yayın organlarına dört elle sarılmak; film, teyp, radyo, TV., video imkanlarını zorlayarak bunlar aracılığıyla kazanabileceğimiz kadar çok can kazanmak. Ve bunlardan Mesih'e yaraşır öğrenciler yetiştirmenin yollarını aramak.
  - e) Bütün bunları yaparken de; her şeyden büyük ve en büyük önceliğin de dua etmeye verilmesi gerektiğini aklımızdan ve gönlümüzden çıkarmamaktır.
- B. Yüce Göreve katkıda bulunabilmek için; kişisel durumunuzu, aklınızdan geçirdiklerinizi, zaman, yetenek ve sahip olduğunuz maddi-manevi tüm değerleri bu uğurda kullanabilir, bunlardan yararlanabilirsiniz.
1. Kişisel durumunuz ve buna uygun çizebileceğiniz plan, Yüce Görevin yerine getirilmesindeki katkılarınızda kullanabileceğiniz, kendinizden verilebilecek en değerli olanakları sağlar.
  2. Kutsal Ruh'un yardımıyla ; kişisel olarak bir başkasını Mesih'e kazandırdığınızda, bu ruhsal bir artmadır.

3. Ancak iinizdeki Tanrı aşkıyla yaklaşıp; Mesih inancını tanıttığınız henüz yeni kazanılmış bir canı, gidip başka canlar kazanmasına ve onları da Mesih'i daha başka kimselerle paylaştırmaya teşvik edip, cesaretlendirdiğiniz ve bu yeni kişilerin de aynı şeyi yapmaları gereğine inandırdığınızda ise; bu yaptığınız ruhsal bir çoğalmadır.
- C. Kişisel stratejinizi oluşturup, geliştirmede; şu ruhsal önerilerden yararlanınız:
1. Kendinizi Mesih'e adadığınız ve Kutsal Ruh'la dolu olduğunuzdan emin olunuz. (Romalıları 12:1-2)
  2. Kişisel stratejinizi geliştirmede size yol göstermesi için, Tanrı'ya iman ederek; dua ediniz.
  3. Bu dualarınıza karşılık Tanrı'nın size açıklayacağı stratejiyi, kağıt üzerine dökerek; özetleyiniz.
  4. Kişisel stratejinizi, nasıl yerine getireceğinize ve uygulayacağınıza ilişkin, her türlü bilgiyi edininiz.
  5. Bütün dikkatinizi, imanınızı kararlı ve olumlu bir şekilde yayma konusu üzerinde toplayınız.
  6. İinizdeki Mesih inancını geliştirmek için sürekli kendinizi eğitmeye ve bir yaşam biçimi olarak; başkalarına her fırsatta Mesih'in tanıklığını yapmaya bakınız.

(Geliniz, Sevgili Rabbimiz Mesih'e olan imanı birlikte yayalım ve nice canları O'na kazandırarak; bu Yüce Görevin yerine getirilmesine hep beraber yardımcı olalım. Sizi, dünyanın her tarafındaki bu kutsal kişilerden biri olmaya davet ediyorum.)

## DÜŞÜNCE SORULARI

1. İncil'deki itaat principinin, Yüce Görev ile ilişkisi nedir? (Matta 28:18-20; Markos 16:15; Koloseliler 3:22; Yuhanna 14:15; Elçilerin İşleri 5:29)
2. Dünyanın ihtiyacı Müjde için nasıl gösteriyor?
3. İmanlılar yaşamlarında nasıl Yüce Göreve öncelik tanıyabilirler? Hangi engeller var? Nasıl onları yenebilirlermi?
4. HEDEF-PLAN-HAREKET=RÜYA  
HEDEF+PLAN+HAREKET=GERÇEK ne demek? Sizde eksik var mı?